



Zondag 17 mei 2020

Welkom in deze aangepaste viering

Voorganger: ds. Hans van Dalen

Ouderling van dienst: Piet Jansen

Organist: Ineke ten Brug

Zondag Rogate – “Vraagt!”



Orgelspel voor de dienst

# Collectedoel van deze zondag : **Diaconie**



U kunt hiervoor uw gift geven  
via de kerkgeldapp



Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18

t.n.v. Diaconie PG Nijverdal



# Orgelspel

Psalm 42 in een  
bewerking van Sytze  
de Vries



# Woord van welkom door ouderling Piet Jansen





1 Dank U voor de - ze nieu - we mor - gen,



dank U voor el - ke nieu - we dag.



Dank U dat ik met al mijn zor - gen



bij U ko - men mag.



2 Dank U voor de - ze mooie aar - de,



dank U voor ster - ren, maan en zon.



Dank U dat U ons wilt be - wa - ren,



kracht en le - vens - bron.





3 Dank U dat al - le vo - gels zin - gen,



dank U voor el - ke boom in bloei.



Dank U voor zo - veel goe - de din - gen,



dank U dat ik groei.





4 Dank U voor steun in moei-lijk - he - den,



al - tijd ziet U naar men-sen om.



Dank U voor vrien-den en voor vreem-den



die ik te - gen - kom.



5 Dank U voor al - le mooie klan-ken,



al wat ik zien en ho - ren kan.



Dank U - o God, ik wil U dan-ken



dat ik dan-ken kan.



# Onze Hulp en groet



Gebed van toenadering



# Gebed van toenadering



Zingen: Opwekking 281/Hemelhoog 16





# Gods leefregels



Gebed om verlichting met de Heilige Geest



# Gebed om verlichting met de Heilige Geest



Voor de kinderen: *Doorzetten ....*





*Doorzetten ...*



Lied voor de kinderen: Dapper als David





Schriftlezing: Johannes 16: 16-22

<sup>16</sup> Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ <sup>17</sup> Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? <sup>18</sup> Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ <sup>19</sup> Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei:



Vervolg

‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met  
“Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar  
kort daarna zien jullie me terug”? <sup>20</sup> Waarachtig, ik  
verzekeren jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl  
de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je  
verdriet zal in vreugde veranderen. <sup>21</sup> Ook een  
vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd  
gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is,  
herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is



dat er een mens ter wereld is gekomen. <sup>22</sup> Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.



Zingen: Psalm 66: 3 en 7







3 Doe on - ze God uw lof - lied ho - ren,



gij vol - ken, zing al - om op aard,



loof Hem door wie wij zijn her - bo - ren,



die ons voor wan - kelen heeft be - waard.



Gij toetst ons, Gij be-proeft ons le - ven,



zo - als men erts tot zil - ver smelt.



Gij die ons, aan het vuur ont - he - ven,



ge - lou-terd voor uw o - gen stelt.





7 De naam des He - ren zij ge - pre - zen!



Hij, die ge-trouw is en na - bij,



heeft mijn ge - bed niet af - ge - we - zen.



De Heer is goed ge-weest voor mij.



# Verkondiging

*“Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen”*

*(Johannes 16:21-22)*





Meditatief orgelspel



# Meditatief orgelspel



Zingen: Gezang 78





## Zingen: Gezang 78

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,  
o Heiland die de wijnstok zijt!  
Uw kracht moet in mij overvloeien,  
of 'k ben een wis verderf gewijd.  
Doorstroom, beziel en zeggen mij,  
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!



Ik kan mijzelf geen wasdom geven:  
niets kan ik zonder U, o Heer!  
In uw gemeenschap kiemt er leven  
en levensvolheid meer en meer!  
Uw Geest moet in mij uitgestort:  
de rank die U ontvalt, verdort.



Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,  
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn!  
Uw liefde moet alom mij leiden,  
uw leven moet mijn leven zijn,  
uw licht moet schijnen in mijn huis  
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.





Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,  
dan wint mijn ziel door U in kracht!  
Het werk in needrigheid begonnen,  
wordt dan in heerlijkheid volbracht!  
Wat in de windslen sliep, ontbot,  
en komt in 't licht en rijpt voor God.



# Pastorale mededelingen



Voorbeden en dankgebed



# Voorbeden en dankgebed



Collectedoel van deze zondag : **Diaconie**

U kunt hiervoor uw gift  
geven via de kerkgeldapp



Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18

t.n.v. Diaconie PG Nijverdal



Slotzang: Opwekking 71/Hemelhoog 728





# Zegen

## gevolgd door gezongen Amen



# Orgelspel: Ach blijf met Uw genade (Gez. 423)



Een gezegende week toegewenst

