



Zondag 12 Juli

Van harte welkom in de Regenboog,
en ook u die deze dienst via de
media met ons meebeleeft.



De collecte is bestemd voor stichting CHOE

Uw bijdrage voor de collecte kunt u geven:

via de bank: NL96 RABO 0327 3796 18

of de

kerkgeld app: te vinden in de App Store

Of in de koker bij de uitgang



Thema: De onrustzaaier

Voorganger: ds. Wolter Broekema

Ouderling van dienst: Dick Beltman

Welkomsouderling: Henk Morsink

Organist: Rien Hoekjen



Welkom en mededelingen



Stilte - Orgelspel bij Psalm 27





Bemoediging en groet

Bemoediging en groet



Psalm 27: 1 en 7



Psalm 27: 1 en 7

(Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here)



Nederland
zingt



Verootmoedigingsgebed Genadeverkondiging



Lied 1005: 1,2,4,5

Lied 1005: 1,2,4,5
(Zoekend naar licht, hier in het duister)



Nederland
zingt



Tien woorden



Psalm 81: 1, 2 en 9



Psalm 81: 1, 2 en 9

Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.



2

Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten



9

Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.



Gebed van de zondag



Schriftlezing: Matteüs 13

Schriftlezing



Matteüs 13:24 t/m 30 en 36 t/m 43



Mat 13: 24-30

Matteüs 13:24 t/m 30

²⁴Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 'Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. ²⁵Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. ²⁶Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. ²⁷De knechten



Vervolg

kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” ²⁸Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” ²⁹Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. ³⁰Laat beide samen opgroeien tot aan



de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 'Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.'



Matteüs 13:36 t/m 43

³⁶Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: 'Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?' ³⁷Hij antwoordde hun: 'Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, ³⁸de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het



Vervolg

kwaad, ³⁹de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. ⁴⁰Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: ⁴¹de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht



bijeenbrengen ⁴²en hen in de vuuroven werpen;
daar zullen ze jammeren en knarsetanden. ⁴³Dan
zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun
Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed
luisteren!



Lied 765: 1 t/m 6

Gij hebt met uw brede gebaren
de mensen gestrooid uit uw hand
en in de seizoenen der jaren
volmaakt Gij de oogst op uw land.



2

In deze onstuimige lente,
waarin heel de wereld bestaat,
verwekt Gij de elementen
en wie scheidt het goed van het kwaad?



En wie zal het zaad onderscheiden,
het zij tot verval of tot eer?
Uw regen geeft regen aan beide,
uw zon ziet op beide terneer.



Heer, zijn wij het zaad van uw akker,
Gij doet ons ontkiemen tot graan.
Wij sliepen en Gij roept ons wakker,
Gij doet ons uit aarde ontstaan.



Wij groeien de aarde te boven,
wij rijpen in weer en in wind,
totdat Gij in garven en schoven
de mensen tezamen bindt.



En als Gij ons brengt in uw schuren
ten tijde der eeuwigheid,
o laat ons het dorsen verduren
waarmee Gij het graan onderscheidt!



Uitleg en verkondiging

'De onrustzaaier'



Lied 283: 1,3,4 en 5

Lied 283: 1,3,4 en 5 (In de veelheid van geluiden)





Pastorale mededelingen



Dankzegging en Voorbede



Lied 886: 1 en 2 (Abba, Vader, U alleen)





De collecte is bestemd voor stichting CHOE

Uw bijdrage voor de collecte kunt u geven:

via de bank: NL96 RABO 0327 3796 18

of de

kerkgeld app: te vinden in de App Store

Of in de koker bij de uitgang



Lied 425 (Vervuld van uw zegen)



Lied 425; 1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.



Zegen, Gesproken amen



Bedankt voor het bijwonen van deze dienst.

Blijft u even zitten totdat u naar buiten geleid wordt door de mensen in hesjes.



Bedankt voor het bijwonen van deze dienst.

Graag tot de volgende keer.

