



Zondag 23 augustus 2020

Welkom in De Regenboog!

Voorganger: ds. Liesbeth Jansen-Gort

Ouderling van dienst: Ilonka Schotman

Welkomouderling: Henk Morsink

Organist: Jan Ebeltjes

Lector: Henk Gottemaker



Collectedoel van deze zondag



Collectedoel van deze zondag:



*kerkelijke doeleinden zoals pastoraat
en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels enz.*

U kunt hiervoor uw gift geven via de kerkgeldapp of,
als u in de dienst aanwezig bent, via de collecte-
koker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal



Orgelspel voor de dienst

Orgelspel



Welkom en mededelingen

Woord van welkom door
ouderling
Henk Morsink



Zingen: Lied 280: 1, 2, 4 en 5



Zingen: Lied 280: 1, 2, 4 en 5

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.





Bemoediging en groet



Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.



Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.



Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.

Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.

Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.



Gebed



Trinity: Ik wens jou



Welkom terug,
Kinderen!

Gebied bij de opening van de Schrift



Gebed bij de opening van de schrift



Schriftlezing: Psalm 100



Schriftlezing: Psalm 100

¹Een psalm voor het dankoffer.

Juich de HEER toe, heel de aarde,

²dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.

³Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.



⁴Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:

⁵de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.



Zingen: Lied 885: 1

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Schriftlezing: Romeinen 8: 31-39



Schriftlezing: Romeinen 8: 31-39

³¹Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? ³²Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? ³³Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. ³⁴Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de



Vervolg

rechterhand van God zit, pleit voor ons. ³⁵Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?

Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? ³⁶Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' ³⁷Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. ³⁸Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch



krachten, heden noch toekomst, ³⁹hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.



Zingen: Lied 885: 2

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



Verkondiging



Johan de Heer medley



Pastorale mededelingen



Ere zij God



Dankgebed

Voorbeden

Onze Vader



'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God





Wij spreken gezamenlijk uit:

Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.



Zegen



De zanggroep zingt: Lied 415: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer
amen, God, Uw naam ter eer.



Wilt u even wachten totdat u een teken krijgt van een gemeentelid met een rood hesje dat u de kerk kunt verlaten?

Er is koffie in Het Spectrum. Loopt u buitenom en via de hellingbaan naar binnen?

Wij wensen elkaar een goede zondag!



Wilt u even wachten totdat u een teken krijgt van een gemeentelid met een rood hesje dat u de kerk kunt verlaten?

Wij wensen elkaar een goede week toe!

