





Onze vader



Welkom in de Regenboog
zondag 27 september 2020



Voorganger : ds. Bertine van de Weg

Ouderling van dienst : Lia Nauta

Ouderling van welkom : Truus van Asselt

In deze
dienst
worden
gedoopt:



Thema : Tussen hemel en aarde Wie heb ik aan de lijn?



Welkom

Welkom



**GOD VERBREEKT
NOOIT DE
VERBINDING,
WANT JEZUS HEEFT
DE REKENING AL
BETAALD**



Aanvangslied Samen in de naam van Jezus



Bemoediging en groet



Gebed

Gebed



**GEBED IS DE
MOTOR VAN
DE KERK**

visje
www.visje.nl

Zingen : Dank U wel



Meis Catharina Hegeman





Bram
Leendert Jan
Burgers

Inleidende woorden voor de doop



Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

Galaten 3:26-27



Presentatie

Presentatie
Doopvraag
Doopgebed
Doopgedachtenis



Geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis



Wij geloven in de Here God,
onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen,
de dieren en de mensen.

Zo machtig is Hij!

Wij geloven in Jezus Christus,
de Zoon van God,

die geboren werd
in de stal van Bethlehem,
die gestorven is aan het kruis
en daarna begraven is.

Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan
uit de dood.

Wij geloven, dat de Here Jezus
naar de hemel is gegaan



en dat Hij terug komt op aarde,
om alles nieuw te maken.



Wij geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het pinksterfeest
en die wonen wil in ons hart.

Wij geloven dat we
in de kerk bij Christus horen:
als kinderen in het gezin
van onze hemelse Vader,

waar we allemaal thuis horen.
Wij geloven dat onze Heer
onze zonden vergeven wil,
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen
en dat we altijd
bij de Here Jezus mogen zijn.
Amen



Bediening van de doop



Overhandigen doopkaars

Overhandigen doopkaars



Geloofte

Gelofte



De doopbelofte



Verwelkoming

Verwelkoming:



V: Gemeente, draag hen
die gedoopt zijn in uw gebeden
en ga met hen de weg van het
koninkrijk.

A: Welkom, kinderen van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

Zingen: onder boven voor en achter



Inleiding thema



Onze Vader



Schriftlezing

Schriftlezing : Jeremia 33 : 3





Roep mij aan, en ik zal je antwoorden,
ik zal je grote, wonderlijke dingen
bekendmaken,
dingen die je volkomen onbekend zijn.

Schriftlezing : Psalm 139 : 1 - 6



Heer, u weet alles van mij,
u kent mij.



²U weet waar ik ben,
en u weet waar ik heen ga.

U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg.

³U ziet me als ik thuis ben
en u ziet me onderweg.

U ziet alles wat ik doe.

4 Voordat ik mijn mond opendoe,
weet U al wat ik wil zeggen.



⁵U bent voor mij en achter mij,
u bent om mij heen.

Uw hand houdt me vast.

⁶Ik vind het een wonder
dat u mij zo goed kent.

Ik kan het niet begrijpen.

Overdenking

Overdenking



**BIDDEN IS
SAMENWERKEN
MET GOD**

visje

www.visjeposters.nl

Luisterlied





Pastorale mededelingen



Dankzegging en voorbeden

Dankzegging en voorbeden



**ALS JE BIDT,
GEEF GOD
DAN GEEN
INSTRUCTIES,
MAAR LUISTER
WAT HIJ ZEGGEN
WIL**

visje

WWW.VISJEPOSTERS.NL

Collecte

Collecte



Samenwerkingsverband Diaconie/Caritas

in de collectekoker bij de uitgang,
via kerkgeldapp of op bankrekening

NL86 RABO 0327 3796 18

t.n.v. Diaconie PG Nijverdalen

Zingen : Als je bidt zal hij je geven



Wegzending en zegen

**HOUD JE GELOOF
NIET VAST...**

...GEEF HET DOOR

visje


Om God
te bereiken
heb je geen
beltegoed
nodig

Visje




Koffie

Na de dienst wordt u uitgenodigd om op aanwijzingen te wachten van de vrijwilligers. U kunt de doopouders feliciteren. Daarna nodigen wij u uit om te blijven napraten onder het genot van ranja, een kop koffie of thee.







Wij wensen u
een gezegende
zondag
en een
goede week!

