



Zondag 30 augustus 2020

Welkom in de avonddienst in De Regenboog

Voorganger: ds. John Eertink

Ouderling van dienst: Anke Bosch

Welkomstouderling: Alie ter Avest

Organist: Jan Ebeltjes



Collectedoel van deze zondag:

*Diaconie*



U kunt hiervoor uw gift geven via de kerkgeldapp of, als u in de dienst aanwezig bent, via de collectekoker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG

Nijverdal

Orgelspel voor de dienst

# Orgelspel



Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen  
door ouderling  
Alie ter Avest



Zingen: Lied 868: 1 en 5

Lof zij de Heer,  
de almachtige koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen  
en blij musiceren.  
Kom allen saam,  
psalmzing de heilige naam,  
loof al wat ademt de Here.



5

Lof zij de Heer  
met de heerlijkste naam van zijn namen,  
christenen loof Hem  
met Abrahams kinderen samen.  
Hart wees gerust,  
Hij is uw licht en uw lust.  
Alles wat ademt zegt: Amen.





Stil gebed

Votum en groet





Zingen: Lied 939: 1



1 Op U al-leen, mijn licht, mijn kracht,



stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.



Door gol-ven heen, door storm en nacht



leidt mij uw hand. U blijft na-bij.



Uw vre-de diep, uw lief-de groot



ver-jaagt mijn angst, ver-drijft de dood.



Mijn vas-te rots, mijn fun-da-ment,



U bent de grond waar-op ik sta.



# Geloofsbelijdenis



Zingen: Psalm 75: 1 en 7



Zingen: Psalm 75: 1 en 7

U alleen, U loven wij,  
U loven wij, onze Heer,  
want uw naam zo rijk van eer  
is tot onze vreugd nabij.  
Men vertelt in heel het land  
al de wonderen van uw hand.



God is 't die ik loven zal,  
ik loven zal als mijn Heer.  
Ik vermeld zijn roem en eer,  
ik bewerk der bozen val.  
Al wie in Gods recht gelooft,  
gaat met opgeheven hoofd.



# Gebed om de Heilige Geest



Schriftlezing: 2 Koningen 6: 8 - 23



Schriftlezing: 2 Koningen 6: 8-23

## **Elisa's optreden in de oorlog tegen Aram**

<sup>8</sup>De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël. Telkens als hij in overleg met zijn bevelhebbers besloot om bij een bepaalde plaats zijn kamp op te slaan, <sup>9</sup>liet de godsmann Elisa de koning van Israël waarschuwen dat hij uit die buurt moest wegblijven omdat de Arameeërs daar een aanval beraamden. <sup>10</sup>De koning van Israël liet dan de inwoners van de plaats die de godsmann had genoemd waarschuwen en zorgde ervoor zelf uit de buurt te blijven.



Vervolg

Dat ging zo keer op keer, <sup>11</sup>tot grote ergernis van de koning van Aram. Hij riep zijn bevelhebbers bij zich en vroeg hun: 'Zeg me: wie van onze mensen heult met de koning van Israël?' <sup>12</sup>Een van de bevelhebbers antwoordde: 'Niemand, mijn heer en koning, maar de profeet Elisa in Israël weet de koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt.'  
<sup>13</sup>Hierop zei de koning: 'Zoek voor mij uit waar hij is, dan zal ik hem gevangen laten nemen.' Toen hem





werd verteld dat Elisa in Dotan was, <sup>14</sup>stuurde hij een groot leger met strijdwagens en paarden op de stad af. De Arameeërs kwamen 's nachts bij Dotan aan en omsingelden de stad. <sup>15</sup>Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. 'Wat moeten we beginnen, heer?' riep hij uit. <sup>16</sup>Zijn meester antwoordde: 'Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.' <sup>17</sup>En hij bad:



‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.’  
De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden. <sup>18</sup>Toen de Arameeërs op Elisa afkwamen, smeekte hij de HEER hen te verblinden. De HEER verblindde hen, zoals Elisa had gevraagd, <sup>19</sup>en toen zei Elisa tegen hen: ‘U bent verkeerd. Dit is niet de stad waar u zijn moet. Volg mij, dan zal ik u de weg wijzen naar de man die



u zoekt.' Hij leidde hen naar Samaria, <sup>20</sup>en daar aangekomen bad hij: 'HEER, open hun ogen en laat hen weer zien.' De HEER opende hun de ogen, en toen zagen ze dat ze zich midden in Samaria bevonden. <sup>21</sup>Toen de koning van Israël de Arameeërs zag, vroeg hij aan Elisa: 'Wat vindt u, vader? Zal ik ze doden?' <sup>22</sup>'Nee,' antwoordde Elisa, 'dood hen niet. Hebt u ze soms met uw eigen wapens krijgsgevangen gemaakt, dat u hen zou doden? Zet hun een maaltijd



voor, zodat ze kunnen eten en drinken, en laat hen teruggaan naar hun heer.' <sup>23</sup>Hierop liet de koning een overvloedig gastmaal voor hen aanrichten, en toen ze gegeten en gedronken hadden stuurde hij hen terug naar hun heer. Van toen af aan deden de Aramese benden geen invallen meer in Israël.



Zingen: Gezang 466: 1 en 3

Als God, mijn God, maar voor mij is,  
wie is er dan mij tegen?

Dan werken druk en droefenis  
mij nochtans tot een zegen;  
dan waakt alom een engelenwacht,  
dan zie ik sterren in de nacht  
en bloemen op mijn wegen.



3

Ik heb mijn God, dat is genoeg,  
ik wens mij niets daarneven.

Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,  
is mij in Hem gegeven:  
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,  
het enig rustpunt van mijn hart,  
mijn eeuwig licht en leven.



# Uitleg en verkondiging



Zingen: Lied 913: 1 en 4



Zingen: Lied 913: 1 en 4

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!





Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.



# Dankgebed en voorbeden



Aankondiging collecte

Collectedoel van deze zondag:

*Diaconie*



U kunt hiervoor uw gift geven via de kerkgeldapp of, als u in de dienst aanwezig bent, via de collectekoker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG

Nijverdal

Slotlied: Johan de Heer Lied 7: 1 en 2



Slotlied: Johan de Heer Lied 7: 1 en 2

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,  
wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.  
Vrees toch geen nood! 's Heren trouw is groot,  
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.  
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;  
God zal u behoeden, uw toeverlaat.



God blijft voor u zorgen, goed is de Heer,  
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.  
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,  
groter dan de Helper, is de nood toch niet.  
Wat ons ontviele, Redder in nood,  
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.



# Zegen

## afgesloten met driemaal gezongen "Amen"



Verlaten kerkzaal

Wilt u even wachten totdat u een teken krijgt van een gemeentelid met een rood hesje dat u de kerk kunt verlaten?

Wij wensen elkaar een goede week toe!

