

CANTATEDIENST 5 JULI 2020 – DE REGENBOOG

TIJD: 5 juli 2020, 18.30 uur

PLAATS: De regenboog Nijverdalen

GELEGENHEID: Cantatedienst in 'Coronatijd' (dus zonder gemeentezang)

Organist: Rien Hoekjen / OVD: Piet Jansen / Welkomstouderling: Jolande Brummelhuis /
beamer: Germienke & Herbert Nijman liturgie@pgnijverdalen.nl

Cantatedienst zondag 5 juli 2020, 18.30 uur De Regenboog Nijverdalen

Orgelspel vooraf

Welkom en mededelingen (inclusief collecte aankondiging)

Orgelspel: **Freu dich sehr, o meine Seele Max Reger 1873—1916 (Psalm 42)**

Stilte - Groet en bemoediging:

(U mag hierbij - zo mogelijk – gaan staan)

Voorganger: De Heer zij met u.

Gemeente: Ook met u zij de Heer.

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?

Gemeente: Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

(U mag hierna gaan zitten)

Inleidende woorden (over Cantates, Buxtehude en de Cantate van deze avond)

Orgelspel: Nun lob mein Seeel' den Herrn (**BuxWV 213**)

Lezen: Psalm 103:1-13

Prijs de HEER, mijn ziel,

prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

2Prijs de HEER, mijn ziel,

vergeet niet één van zijn weldaden.

3 Hij vergeeft u alle schuld,

hij geneest al uw kwalen,

4hij redt uw leven van het graf,

hij kroont u met trouw en liefde,

5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk,

uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

6 De HEER doet wat rechtvaardig is,

hij verschaft recht aan de verdrukten.

7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,

aan het volk van Israël zijn grootse daden.

8 Liefdevol en genadig is de HEER,

hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

9 Niet eindeloos blijft hij twisten,

niet eeuwig duurt zijn toorn.

10 Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

12 Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Orgelspel: Nun lob, mein Seel', den Herrn (BuxWV 213 vers 2)

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 8:31-39

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Orgelspel: *Canzonetta in g* (Bux WV173)

Overdenking: *Niets, niets, niets....*

Cantate: 'Nichts soll uns scheiden' (Dietrich Buxtehude 1637 - 1707)

Stilte

Voorbeden - stil gebed

Orgelspel: Vater Unser im Himmelreich (BuxWV 219)

Avondgebed (gezamenlijk uitgesproken gebed)

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met Uw genade en goedheid,
met Uw troost en zegen,
met Uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen

Orgelspel : Nun danket alle Gott Max Reger

Zegen, allen spreken 'AMEN'

Op aanwijzing van de medewerkers mogen wij de kerk verlaten. We wensen elkaar een goede week toe!