

LITURGIE NIJVERDAL, REGENBOOG, 19-7-2020, 18.30 UUR

voorganger: ds. Hanneke Paas

organist: Rien Hoekjen

zangers: enkele leden van het Christelijk Zangkoor Nijverdal

THEMA VAN DE DIENST: 'OP EEN VOETSTUK GEZET?'

- voor de dienst is er orgelspel
- welkom door ouderling

- zingen: psalm 139: 1 en 14

- stil gebed, bemoediging en groet

- gebed om de Heilige Geest

- een geloofsbelijdenis (ook deze tekst s.v.p. op beamer, zie volgende pagina)

- zingen: gezang 259:2 Liedboek voor de kerken (zie tekst op volgende pagina)

- Schriftlezing: Lukas 18:9-14 NBV
- zingen: lied 152: 2 en 3 NLB

- Schriftlezing: Psalm 106:1-7 NBV
- we luisteren en kijken naar een opname van 'Vader, vol van vrees en schaamte' opwekking 350:
<https://www.youtube.com/watch?v=dOPRif-wzJc>

- Verkondiging: "OP EEN VOETSTUK GEZET?"

- zingen: lied 203:1,2, 3 en 4 Evangelische Liedbundel (zie tekst op volgende pagina's)

- dankgebed
- aankondiging collecte

- we luisteren en kijken naar een opname van 'Wees mijn verlangen', opwekking 520:
https://www.youtube.com/watch?v=1OGH2rrn_mI

- zegen

geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader.

Hij is de Schepper van de aarde, van heel de kosmos.

Hij heeft ook mij met zorg geschapen.

Ik geloof dat Hij de mens de opdracht gaf Hem lief te hebben en Zijn schepping te bewaren.

Ik geloof in Jezus Christus, Gods Zoon.

Hij kwam als mensenkind naar deze aarde om ons te verlossen van het kwaad.

Hij leed en stierf voor ons en stond op uit de dood.

Ik geloof dat ik door Hem een nieuwe schepping mag zijn en thuiskom bij de Vader.

Ik geloof in Gods Heilige Geest.

Hij zweefde bij de schepping over de wateren.

Waar Gods Geest werkt wordt alles wat doods is tot leven gewekt.

Hij kwam van de Vader en de Zoon om voor altijd bij ons te zijn.

Door Hem mag ik geloven.

Ik geloof dat Jezus terug zal komen.

Dan is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar ook ik mag wonen om voor altijd bij God te zijn.

En alles zal goed zijn.

gezang 259:2

Aanbidt de Vader in het woord!

Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!

Aanbidt de Geest uit beiden!

Van zijn gemeenschap, zijn gena,

zijn liefd' en trouw, halleluja,

zal ons geen schepsel scheiden.

lied 203 Evangelische Liedbundel

Genade, zo oneindig groot.

Dat ik, die 't niet verdien

Het leven vond, want ik was dood

En blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd

Te vrezen voor het kwaad.

Maar ook - als ik mij tot Hem keer

Dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast

En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.