

Welkom in de avonddienst van  
23 augustus 18.30 uur Regenboog.  
Dit is een Taizéviering.



Muziek : Gerrit Spijkerboer, Irma Molenaar,  
Riekus Schippers

Liturgen : Gerben Pastink, Thea van Pijkeren,  
Janny Spijkerboer,  
Bertine van de Weg



# Collectedoel voor deze zondag:

Kerkelijke doeleinden zoals pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels enz. (in collectekoker bij de uitgang, via kerkgeldapp



of op bankrekening NL96 RABO 0327 3039 72  
t.n.v. PG Nijverdalen)



# Welkom







Lied : Als alles duister is



# Lied Als alles duister is

Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.



Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.





# Gebed



Lied : Laudate omnes gentes



# Lied Laudate omnes gentes

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

*Looft de Heer, alle volken.*



# Psalmlezing Psalm 138



Ik wil u loven met heel mijn hart,  
voor u zingen onder het oog van de goden,  
<sup>2</sup>mij buigen naar uw heilige tempel,  
uw naam loven om uw liefde en trouw:  
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw  
naam.<sup>3</sup>Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,  
mij bemoedigd en gesterkt.



<sup>4</sup>Laten alle koningen op aarde u  
loven, HEER,  
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.<sup>5</sup>  
Laten zij de wegen van de HEER bezingen:  
'Groot is de majesteit van  
de HEER.<sup>6</sup>De HEER is hoogverheven!  
Naar de nederige ziet hij om,



de hoogmoedige doorziet hij van verre.’  
<sup>7</sup>Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in  
leven, u verdedigt mij tegen de woede van  
mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij  
redding. <sup>8</sup>De HEER zal mij altijd beschermen.  
HEER, uw trouw duurt eeuwig,  
laat het werk van uw handen niet los.



# Lied Confitemini Domino

Confitemini Domino, quoniam bonus.  
Confitemini Domino, alleluia.

*Breng dank aan de Heer, want Hij is goed.  
Breng dank aan de Heer, Halleluja.*



# Evangelielezing Matteüs 16:13-20





# Wie is Jezus?

<sup>13</sup>Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' <sup>14</sup>  
Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere



profeten.’ <sup>15</sup>Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ <sup>16</sup>‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. <sup>17</sup>Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard,



maar door mijn Vader in de hemel. <sup>18</sup>En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. <sup>19</sup>Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn,



en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.' <sup>20</sup>Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de messias was.



# Lied Jezus, U bent het licht

Jezus, U bent het licht in ons leven,  
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.  
Jezus, U bent het licht in ons leven,  
open mij voor Uw liefde, o Heer.



# Overdenking





# Stilte



Lied Bonum est confidere



# Lied Bonum est confidere

Bonum est confidere in Domino,  
Bonum sperare in Domino.

*Het is goed te vertrouwen op de Heer,  
op hem te hopen.*



# Lied The kingdom of God

The kingdom of God is justice and peace  
and joy in the Holy Spirit.

Come, Lord, and open in us  
the gates of your Kingdom.

*Het koninkrijk van God is gerechtigheid,  
vrede en vreugde in de heilige Geest. Kom, Heer,  
en open in ons de poorten van uw koninkrijk.*



# Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader



Lied : Bleib mit deiner Gnade



# Lied Bleib mit deiner Gnade

Bleib mit deiner Gnade bei uns,  
Herr Jesu Christ.

Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns,  
Du treuer Gott!

*Blijf met uw genade bij ons, Heer Jezus Christus.  
Ach, blijf met uw genade bij ons, Gij trouwe God!*



# Zegenbede



Lied : Bless the Lord

# Lied Bless the Lord

Bless the Lord, my soul  
and bless God's holy name.

Bless the Lord, my soul,  
who leads me into life.

*Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil'ge naam.*

*Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.*



# Collectedoel voor deze zondag:

Kerkelijke doeleinden zoals pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels enz. (in collectekoker bij de uitgang, via kerkgeldapp



of op bankrekening NL96 RABO 0327 3039 72  
t.n.v. PG Nijverdal)



De volgende Taizé dienst is op 1 november  
In het Centrum.





A misty landscape with a field of purple flowers in the foreground and a line of trees in the background under a pinkish sky.

**Wij wensen u een goede week !**