

Welkom in Het Centrum

Aangepaste praisedienst

zondag 21 juni 2020 18.30 uur

Voorganger: ds. Hans van Dalen

M.m.v. : CrossFade

Ouderling van dienst , welkomsouderling

en lector: Jolande Brummelhuis



Collectedoel van deze zondag :

Kosten kerkomroep

U kunt hiervoor uw gift geven via de kerkgeldapp



Of u kunt uw gift overmaken op het rekeningnr. NL86 RABO 0327 3796 18
t.n.v. Diaconie PG Nijverdal



Thema : 'Half leeg



*of
half vol?*



Jezus Overwinnaar



Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.

Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstild door de klank van Uw stem.

Alles buigt voor Koning Jezus.



U bent de held die voor ons strijdt.

U baant de weg van overwinning.

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.

Naam boven alle namen, Hoogste Heer.



Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!



De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht,
waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!



De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel
weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.



Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!



Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!



Naam boven alle namen (3x)

Naam boven alle namen (3x)

Naam boven alle namen (4x)



Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

Welkom

Welkom en mededelingen



Votum en groet



Votum en groet Gebed

No longer slaves

No longer slaves



You unravel me, with a melody
You surround me with a song
Of deliverance, from my enemies
Till all my fears are gone



I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God



From my mothers womb
You have chosen me
Love has called my name
I've been born again, into a family
Your blood flows through my veins

I'm no longer a slave to fear

I am a child of God

I'm no longer a slave to fear

I am a child of God

I'm no longer a slave to fear

I am a child of God

I'm no longer a slave to fear

I am a child of God





You split the sea
So I could walk right through it
My fears were drowned in perfect love
You rescued me
And I will stand and sing
I am the child of God



You split the sea
So I could walk right through it
You drowned my fears in perfect love
You rescued me
And I will stand and sing
I am the child of God (yes I am)



I am a Child of God
I am a Child of God
I am a Child of God

Reckless love

Reckless Love



Before I spoke a word,
You were singing over me
You have been so, so good to me
Before I took a breath,
You breathed Your life in me
You have been so, so kind to me

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God



Oh, it chases me down, fights 'til I'm found,
leaves the ninety-nine

I couldn't earn it, and I don't deserve it,
still, You give Yourself away

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God



When I was Your foe,
still Your love fought for me
You have been so, so good to me
When I felt no worth, You paid it all for me
You have been so, so kind to me

Oh, the overwhelming,
never-ending, reckless love of God



Oh, it chases me down, fights 'til I'm found,
leaves the ninety-nine

And I couldn't earn it, and I don't deserve it,
still, You give Yourself away

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God



There's no shadow You won't light up
Mountain You won't climb up
Coming after me
There's no wall You won't kick down
Lie You won't tear down
Coming after me 3x

Oh, the overwhelming,
never-ending, reckless love of God



Oh, it chases me down, fights 'til I'm found,
leaves the ninety-nine

And I couldn't earn it, I don't deserve it, still,
You give Yourself away

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God, yeah

In het diepst van de nacht

In het diepst van de nacht



In het diepst van de nacht

Roep ik naar U: 'Waar bent U, God?'

In het diepst van mijn pijn,

Als alles zwart lijkt, roep ik het uit:



'U bent mijn enige houvast,
Mijn enige zekerheid.
O, trek mij op uit de put,
Houd mij vast, houd mij vast.'



U bent groter dan mijn vragen,
Want soms doet het leven zeer.
Al wat ik niet zelf kan dragen
Leg ik aan uw voeten neer.



U bent groter dan mijn zonden
En omarmt mij in mijn pijn.
U gaat dieper dan mijn wonden,
Daarom wil ik bij U zijn.



O God, omarm mij,
Ik kom heel dicht bij U.
O God, genees mij,
Houd mij heel dicht bij U.



In mijn diepste verdriet
Roep ik naar U: 'Waarom, o God?'
Aan het eind van mijn kracht,
Moe van het strijden, roep ik het uit:



'U bent mijn enige houvast,
Mijn enige zekerheid.
O, trek mij op uit de put,
Houd mij vast, houd mij vast.'



U bent sterker dan mijn angsten
En een schuilplaats in de nood.
U bent bij mij als ik bang ben,
Houdt mij vast tot in de dood.



Steeds weer hoort U naar mijn klagen,
Telkens raakt uw liefde mij.
Niemand die mij zo kan dragen,
Daarom wil ik bij U zijn.



O God, omarm mij,
Ik kom heel dicht bij U.
O God, genees mij,
Houd mij heel dicht bij U.



Niets kan mij scheiden van uw liefde,
Niemand mij roven uit uw hand.
Ik vind vervulling in uw liefde,
Heel dicht bij U.

Schriftlezing

Lezing door Jolande Brummelhuis



Handelingen 16 : 19 – 34





De slavin kon nu geen geld meer verdienen. Toen haar eigenaars dat merkten, grepen ze Paulus en Silas. Ze sleepten hen naar de markt, want daar waren de leiders van de stad. ²⁰En ze zeiden tegen de Romeinse leiders: ‘Deze mensen zijn een gevaar voor onze stad. Het zijn Joden. ²¹Ze willen dat we dingen doen die volgens onze Romeinse regels verboden zijn.’ ²²Toen werd iedereen kwaad op Paulus en Silas. En de leiders van de stad zeiden: ‘Trek hun kleren uit en geef ze stokslagen.’

²³Paulus en Silas kregen veel stokslagen, en werden daarna in de gevangenis gezet.



De bewaker van de gevangenis kreeg de opdracht om Paulus en Silas extra goed te bewaken. ²⁴Daarom sloot hij hen op in het best bewaakte deel van de gevangenis. En hij liet ook nog hun voeten vastmaken aan een zwaar blok hout.

De deuren van de gevangenis gaan open

²⁵Midden in de nacht waren Paulus en Silas aan het bidden.

En ze zongen liederen voor God. De andere gevangenen luisterden ernaar.



²⁶Plotseling was er zo'n zware aardbeving dat de muren van de gevangenis trilden. Meteen gingen alle deuren van de gevangenis open. En ook alle kettingen waarmee de gevangenen vastzaten, gingen los.

De bewaker gaat geloven

²⁷De bewaker van de gevangenis schrok wakker. Hij zag de deuren van de gevangenis openstaan, dus hij dacht dat alle gevangenen gevlucht waren.

Daarom pakte hij zijn zwaard om zichzelf te doden. ²⁸Maar Paulus riep: 'Nee, dood jezelf niet! We zijn allemaal nog hier!'



²⁹De bewaker vroeg om een lamp en rende naar binnen. Daar knielde hij bevend voor Paulus en Silas. ³⁰Toen nam hij hen mee naar buiten en vroeg: 'Alstublieft, vertel mij: wat moet ik doen om gered te worden?' ³¹Paulus en Silas zeiden: 'Als je gelooft in de Heer Jezus, zul je gered worden. Samen met iedereen die in je huis woont.'



³²Daarna vertelden ze het goede nieuws over Jezus aan hem en aan iedereen die bij hem hoorde.

³³⁻³⁴Het was nog steeds nacht. De bewaker nam Paulus en Silas mee zijn huis in om hun wonden te verzorgen. En meteen daarna liet hij zich dopen, samen met zijn familie en zijn personeel.

Ook liet hij een maaltijd voor Paulus en Silas klaarmaken. Hij was blij dat hij en zijn familie en personeel nu in God geloofden.

Overdenking

Overdenking



Glory come down



Glory come down



My heart is in Your hands
Keep me closer
In my life I make a stand
To follow You only



Every Word that You speak
will stand forever
So speak now to me
I'm waiting here for You



Open the heavens

Let Your glory come down

My heart burns for You, Jesus

For Your presence, for Your holy fire



My heart is in Your hands
Keep me closer
In my life I make a stand
To follow You only



Every Word that You speak
will stand forever
So speak now to me
I'm waiting here for You



Open the heavens

Let Your glory come down

My heart burns for You, Jesus

For Your presence, for Your holy fire

2x



And consume me with Your fire
And all my desire burn for You, burn for You
And consume me with Your fire
And all my desire burn for You, burn for You



Open the heavens

Let Your glory come down

My heart burns for You, Jesus

For Your presence, for Your holy fire

2x

God of justice

God of justice



God of Justice, Savior to all
Came to rescue the weak and the poor
Chose to serve and not be served

Jesus, You have called us
Freely we've received, now freely we will give



We must go, live to feed the hungry
Stand beside the broken, we must go
Stepping forward, keep us from just singing
Move us into action, we must go



To act justly everyday

Loving mercy in every way

Walking humbly before You God

You have shown us what You require

Freely we've received, now freely we will give



We must go, live to feed the hungry
Stand beside the broken, we must go
Stepping forward, keep us from just singing
Move us into action, we must go

Fill us up and send us out,
fill us up and send us out
Fill us up, send us out Lord
Fill us up and send us out,
fill us up and send us out
Fill us up and send us out Lord
Fill us up and send us out,
fill us up and send us out





Acting justly, loving mercy
We must go, we must go
To the broken and the hurting
We must go, we must go



We must go, live to feed the hungry
Stand beside the broken, we must go
Stepping forward, keep us from just singing
Move us into action, we must go

Houd vol

Houd vol



Wij zijn het volk van God

Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar

Een leven lang te gast

Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar

Houd vol, houd vol

Hij laat niet los



Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los



God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die
ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders
waarop wij mogen staan

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los





God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los



God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen



Gebed

Gebed



Collecte



Collectedoel van deze zondag :

Kosten kerkomroep

U kunt hiervoor uw gift geven via de kerkgeldapp



Of u kunt uw gift overmaken op het rekeningnr. NL86 RABO 0327 3796 18
t.n.v. Diaconie PG Nijverdal

You say



I keep fighting voices in my mind
that say I'm not enough
Every single lie that tells me
I will never measure up
Am I more than just the sum
of every high and every low?
Remind me once again just who I am,
because I need to know



You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don't belong,
oh You say that I am Yours
And I believe , oh I believe
What You say of me, I believe



The only thing that matters now
is everything You think of me
In You I find my worth,
in You I find my identity,



You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don't belong,
oh You say that I am Yours
And I believe , oh I believe
What You say of me, I believe



Taking all I have and now
I'm laying it at Your feet
You have every failure God,
and You'll have every victory



You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don't belong,
oh You say that I am Yours
And I believe , oh I believe
What You say of me, I believe

Feest van genade

Feest van genade



Alzo lief had God de wereld
dat Hij zijn zoon gaf en wie in Hem gelooft
gaat niet verloren,
ontvangt het leven dat nooit meer ophoudt.
Hij gaf Zijn Zoon aan ons uit liefde,
om ons te redden, te redden van onszelf.
Dus, kijk, de deur staat voor ons open.
God roept ons binnen.



Het is een feest van genade.

Het is een feest.

God roept ons naar huis.

Het is een feest van de Vader

Kom naar huis, Kom naar huis,

Kom naar huis.

Alzo lief had God de wereld
dat Hij zijn zoon gaf en wie in Hem gelooft
gaat niet verloren,
ontvangt het leven dat nooit meer ophoudt.
Hij gaf Zijn Zoon aan ons uit liefde,
om ons te redden, te redden van onszelf.
Dus, kijk, de deur staat voor ons open.
God roept ons binnen.





Het is een feest van genade.

Het is een feest.

God roept ons naar huis.

Het is een feest van de Vader

Kom naar huis, Kom naar huis,

Kom naar huis.



Stop met wat je doet.
God de Vader roept.
Hij ziet naar je uit.
Dus kom naar huis,
kom naar huis,
kom naar huis.



Ik kom naar huis,
Ik kom naar huis,
Ik kom naar huis!



Het is een feest van genade.

Het is een feest.

God roept ons naar huis.

Het is een feest van de Vader

Kom naar huis, Kom naar huis,

Kom naar huis.

Zegen, aanbidding

Zegen, aanbedding



Zegen, aanbedding.

Kracht, overwinning.

Ere zij de eeuwige God.

Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.



Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden

Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.

U wordt hoog verheven o God
en oneindig is uw heerschappij.

O eeuwige God.



De aarde wordt vol van uw Koninkrijk
Zing nu voor de eeuwige God
Geen andere macht is aan U gelijk
Zing nu voor de eeuwige God.



Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God
en oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God.

Zegen



GOUDS
ZILVEREN

Hoogste eer

Hoogste eer



Ik heb Gods lied gezongen
Ik zing ook nu uw loflied Heer
Want ik wil bij U horen
Want U verdient de hoogste eer
Onze Heer verdient de hoogste eer



God heeft me rust gegeven
Ik roep Zijn naam, Ik zing voor Hem
Hij heeft dit lied geschreven
Hij geeft mijn leven lijf een stem
Onze Heer verdient de hoogste eer



Daarom zing ik Zijn lied overal
Van noord tot zuid, we zingen het uit
Tot het klinkt van de top en vanuit het dal
Onze Heer verdient de hoogste eer



Wie schrijft het lied van God op
Wie leest het voor, wie leert Zijn les
Wie voedt zichzelf als kind op
Het is de Heer die mensen redt
Onze Heer verdient de hoogste eer



Ik heb Gods kracht ervaren

Ik heb zijn wonderen gezien

Ik kan ze niet verklaren

Maar ik belijd dat ik hem dien

Onze Heer verdient de hoogste eer

Onze Heer verdient de hoogste eer



Daarom zing ik Zijn lied overal
Van noord tot zuid, we zingen het uit
Tot het klinkt van de top en vanuit het dal
Onze Heer verdient de hoogste eer



Ik ken Hem, ik weet wat Hij doet

Dat is genoeg, zo is het goed

Zijn lied welt in mij op

Mijn stem is water voor wie dorst naar hem,

Water voor wie dorst naar hem

Mijn stem is water voor wie dorst naar hem,

Water voor wie dorst naar hem



Daarom zing ik Zijn lied overal
Van noord tot zuid, we zingen het uit
Tot het klinkt van de top en vanuit het dal
Onze Heer verdient de hoogste eer

Goede zondag!

Bedankt voor het kijken!
Wij wensen u allen een
Gezegende zondag en een goede week!



Collectedoel van deze zondag :

Kosten kerkomroep

U kunt hiervoor uw gift geven via de kerkgeldapp



Of u kunt uw gift overmaken op het rekeningnr. NL86 RABO 0327 3796 18
t.n.v. Diaconie PG Nijverdal

