



Zondag 7 februari 2021

Welkom in De Regenboog!

Voorganger: ds. Hans van Dalen

Ouderling van dienst: Joke Heuver

Welkomstouderling: Gerrit Stokvis

Lector: Henk Gottemaker

Organist: Rien Hoekjen



Collectedoel van deze zondag

Collectiedoel van deze zondag:

*Kerk in Actie - Werelddiaconaat*



U kunt hiervoor uw gift geven via de kerkgeldapp of, als u in de dienst aanwezig bent, via de collectekoker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG

Nijverdal o.v.v. KiA

Orgelspel voor de dienst

# Orgelspel voor de dienst



Woord van welkom door ouderling



Welkom en mededelingen  
door ouderling  
Gerrit Stokvis



Psalm van deze zondag: 56: 1



Psalm 56: 1

Wees mij genadig, Heer, want een geweld van vijanden staat rondom opgesteld om, als ik machteloos lig neergeveld, over mij heen te lopen.

Maar altoos als de angst mij heeft bekropen, geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen!

Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: de Here is mijn held!





Stilte

Onze Hulp

Groet



Psalm 56: 4

Geloften heb ik toegezegd, mijn God,  
U die van aanstoot hebt verlost mijn voet,  
laat mij nu voor de redding van de dood  
lofoffers U betalen.

Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale  
de zon van uw gelaat voor mij deed stralen,  
dat ik mag wandelen en ademhalen  
in 't licht dat leven doet!





# Gebed om ontferming (door Waut)

Goede God,

Als ik bang ben, roep ik naar U.

Als ik roep om hulp, hoort U mij

U geeft mij antwoord.

U denkt aan mij en ik aan U.

Ik laat U nooit in de steek.

Ik wil U danken en een lied voor U zingen.

Alles wat ik beloof, zal ik doen,

want U hebt mij gered. Amen.



Luisterlied van hoop:





Gods leefregels: Kolossenzen 3: 12-17

<sup>12</sup>Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. <sup>13</sup>Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. <sup>14</sup>En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte



Vervolg

eenheid maakt. <sup>15</sup>Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

<sup>16</sup>Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. <sup>17</sup>Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.



# Gebed om verlichting met de Heilige Geest



Voor de kinderen...

# Jona op de vlucht



Bijbelverhaal





Schriftlezing: Jona 2

**2<sup>1</sup>**De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. **2<sup>2</sup>**Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden:

**3<sup>1</sup>**In mijn nood roep ik de HEER aan en hij antwoordt mij.

Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp –  
u hoort mijn stem!





<sup>4</sup>U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.  
Door kolkend water ben ik omgeven,  
zwaar slaan uw golven over mij heen.

<sup>5</sup>Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.  
Maar eens zal ik opnieuw  
uw heilige tempel aanschouwen.

<sup>6</sup>Het water stijgt tot aan mijn lippen,  
muren van water storten op mij neer,  
zeewier om mijn hoofd verstikt mij.



<sup>7</sup>Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen,  
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit.  
Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog,  
o HEER, mijn God!

<sup>8</sup>Nu mijn levensadem mij verlaat  
roep ik u aan, HEER,  
en mijn gebed komt tot u  
in uw heilige tempel.

<sup>9</sup>Zij die armzalige afgoden vereren,



verlaten u, trouwe God.

<sup>10</sup>Maar ik zal mijn stem in dank verheffen  
en u offers brengen;  
mijn geloften los ik in.  
Het is de HEER die redt!

<sup>11</sup>Toen, op bevel van de HEER,  
spuwde de vis Jona  
uit op het land.





Schriftlezing: Matteüs 12: 38 - 42

<sup>38</sup>Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en farizeeën met een vraag: 'Meester, we zouden graag een teken van u zien.' <sup>39</sup>Hij antwoordde: 'Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. <sup>40</sup>Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.'



Vervolg

<sup>41</sup>Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand die meer is dan Jona! <sup>42</sup>Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo!



Lied 489: 1

Komt ons in diepe nacht ter ore:  
de morgenster is opgegaan,  
een mensenkind voor ons geboren,  
'God zal ons redden' is zijn naam.  
Open uw hart, geloof uw ogen,  
vertrouw u toe aan wat gij ziet:  
hoe 't woord van God van alzo hoge  
hier menselijk aan ons geschiedt.



Lied 489: 2

Geen ander teken ons gegeven  
geen licht in onze duisternis  
dan deze mens om mee te leven  
een God die onze broeder is.  
Zing voor uw God, Hij openbaarde  
in Jezus zijn menslievendheid.  
Zo wordt de wereld nieuwe aarde  
en alle vlees aanschouwt het heil.





Lied 489: 3

Zoals de zon komt met zijn zegen  
een bruidegom van licht en vuur,  
zo komt de koning van de vrede,  
voorgoed gekomen is zijn uur.

Hij huwt de mensen aan elkander  
zijn liefde gaat van mond tot mond.  
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.  
Zo leven wij zijn nieuw verbond.



# Verkondiging

## *Hoopvol teken*

“Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven”

(Matteüs 12: 40)



# Orgelspel



Collectiedoel van deze zondag:

*Kerk in Actie - Werelddiaconaat*



U kunt hiervoor uw gift geven via de kerkgeldapp of, als u in de dienst aanwezig bent, via de collectekoker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG

Nijverdal o.v.v. KiA





# Afkondigingen van geboorte en rouw



Voorbeden en dankgebed, stil gebed



Voorbeden

Dankgebed

Stilgebed



Lied 967: 1

Zonne der gerechtigheid,  
ga ons op in deze tijd,  
opdat al wat leeft de dag  
in uw kerk aanschouwen mag.  
Erbarm u, Heer.





Lied 967: 2

Wek de dode christenheid  
uit haar zelfverzekerdheid;  
zend uw stralen overal,  
dat de aarde U loven zal.  
Erbarm u, Heer.



Lied 967: 4

Open overal de poort,  
Heer, voor uw voortvarend woord,  
win elk volk met stille kracht  
voor uw rijk, – verdrijf de nacht!  
Erbarm u, Heer.



Lied 967: 7

Alle eer en macht en kracht  
worde, Heer, U toegebracht;  
heel de mensheid stemme saam  
in de drieklank van uw naam.  
Erbarm u, Heer.



Zegen gevolgd door  
gezamenlijk uitgesproken  
“AMEN”



Wilt u even wachten totdat u een teken krijgt van een gemeentelid met een rood hesje dat u de kerk kunt verlaten?

Wij wensen elkaar een goede zondag!



