



Donderdag 1 april 2021 – Witte donderdag

Welkom in en vanuit De Regenboog

Voorganger: ds. Wil Kaljouw

Ouderling van dienst: Lia Nauta

Ouderling van welkom: Henk Morsink

Organist: Jan Ebeltjes



Orgelspel voor de dienst





Welkom

Welkom en mededelingen door ouderling Henk Morsink



Votum en groet



Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.



Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.



Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.



Kyriëgebed

de gemeente stemt in met:

Heer, ontferm U



Thema Witte donderdag

Vieren van bevrijding en vernieuwing



Gebed voor de schriftlezingen



Gebed voor de schriftlezingen



Eerste lezing: Exodus 12: 21-28

Eerste lezing: Exodus 12: 21-28

²²Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen, die in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, ²³want de HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbijgaan, hij zal de doodsendel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. ²⁴Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht.



²⁵Ook als u eenmaal in het land bent dat de HEER u zal geven, zoals hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. ²⁶En als uw kinderen dan vragen: “Wat betekent dit gebruik?” ²⁷antwoord dan: “Wij brengen de HEER een pesachoffer omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren strafte; ons heeft hij gespaard.” Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer, ²⁸en ze deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had bevolen.



Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.



Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.

Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.

Dat Gij ons onderkomen zijt.



Tweede lezing: Psalm 81

¹Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van Asaf.

²Jubel voor God, onze sterkte,

juich voor de God van Jakob,

³zing een lied en sla de tamboerijn,

speel op de harp en de lieflijke lier,

⁴blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan

en bij vollemaan voor onze feestdag,

⁵want dat is een opdracht aan Israël,

een voorschrift van Jakobs God.



⁶Daartoe verplichtte hij Jozef,
toen hij optrok tegen Egypte.

Onvermoede woorden hoor ik zeggen:

⁷'Ik nam de last van je schouder,
je hand raakte geen draagkorf meer aan.

⁸Riep je om hulp, ik redde uit de nood
en gaf antwoord uit het duister van de donder.

Ik stelde je op de proef bij het water van Meriba: *sela*



⁹“Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen,
Israël, luister naar mij.

¹⁰Laat geen andere god bij je toe,
buig je niet voor een vreemde god,

¹¹ik ben de HEER, je God,
die je wegleidde uit Egypte –
open wijd je mond, ik zal hem vullen.”

¹²Maar mijn volk luisterde niet,
Israël wilde niet van mij weten.



¹³Toen liet ik hen begaan,
koppig volgden zij hun eigen inzicht.

¹⁴Ach, wilde mijn volk maar horen,
wilde Israël mijn wegen maar volgen.

¹⁵Spoedig zou ik zijn vijanden vernederen,
zou mijn hand zich keren tegen zijn belagers.

¹⁶Wie de HEER haten, zouden kruipen voor zijn volk,
dat zou voor altijd hun lot zijn.



¹⁷Maar Israël zou hij voeden met de edelste tarwe –
ja, jou zou ik spijzigen met honing uit de rots.'



God heb ik lief, want die getrouwe Heer nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Toen de benauwdheid dreigend op mij viel en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, heb ik de naam des Heren aangeropen en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.



Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.



Derde lezing: Johannes 13: 1 - 15

Jezus wast de voeten van de leerlingen

13¹Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. ²Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. ³Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij



Vervolg

van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, ⁴stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om ⁵en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. ⁶Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: 'U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?' ⁷Jezus antwoordde: 'Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.' ⁸'O nee,'



zei Petrus, 'mijn voeten zult u niet wassen, nooit!' Maar toen Jezus zei: 'Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,' ⁹antwoordde hij: 'Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!' ¹⁰Hierop zei Jezus: 'Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.' ¹¹Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.



¹²Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. ¹³‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. ¹⁴Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. ¹⁵Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.



Prediking



Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.



Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht.
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
Laat ons , Hem vrezend,
oprecht beminnen de God die leeft.
en van harte goed zijn met elkaar.



Tafelgebed



Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.



Gedachtenis

Onze Vader

Vredegroet



Commune



Afsluiting: Lied 801: 1, 2, 7 en 8





Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
't lichten van Gods aangezicht.



Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan de Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs.

Voorbeden en dankgebed



Collectedoel van vandaag:

Diaconie



U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of, als u in de dienst aanwezig bent, via de collectekoker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG

Nijverdal



Slotlied: Lied 256

Bleib mit deiner Gnade bei uns,
Herr Jesu Christ.

Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns,
Du treuer Gott.

Blijf met uw genade bij ons,
Heer, onze God.

O, blijf met uw genade bij ons,
licht in het duister.



Zegen

