

Liturgie Nijverdal – het Centrum
Zondag 25 juli 2021

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 86: 1 (enkele zangers), **4** (allen)

Stilte, Bemoediging en Groet

Woord ter inleiding

Lied 887: 1 en 2 (enkele zangers), **3** (allen)

Gebed

Lied 705: 1 (enkele zangers), **3** (allen)

Gebed om Gods Geest

Schriftlezing: Psalm 86

Lied 314: 1 (enkele zangers), **2** (allen)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Bericht van geboorte en bericht van overlijden

Gebeden

Aandacht voor de collecte

Slotlied door allen: **Lied 188 uit Geroepen om te Zingen** (melodie: Wat de toekomst brengen moge)

1. Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in macht,
die de hemel en de aarde
door Zijn Woord heeft voortgebracht,
die de mens als kroon van de schepping
naar Zijn beeld geschapen heeft
en nog in Zijn grote liefde
alles draagt en aanzien geeft.

2. Ik geloof in Jezus Christus,
's Vaders eengeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging

en ten hemel is gevaren
waar Hij alle macht ontving.

3. Ik geloof de Heilige Geest,
die God als Gids gegeven heeft
en een kerk die in alle tijden
enkel op Zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.

Zegen (met gezamenlijk uitgesproken 'Amen')