



Zondag 18 juli 2021

Welkom in en vanuit de Regenboog  
bij deze Taizéviering!

Bij binnenkomst is er gelegenheid om een kaarsje  
aan te steken



# Het Taizé-combo speelt:



- O toi, làu-delà de tout
- Atme in uns, Heiliger Geist
- Wait for the Lord



# Welkom



Wat is Taizé?



Laudate omnes gentes  
Laudate Dominum  
Laudate omnes gentes  
Laudate Dominum

Loof de Heer, alle volken  
Prijs Hem  
Alle naties  
(Psalm 117)



# Gebed



Lied: Tui Amoris Ignem

Veni Sancte Spiritus,  
tui amoris ignem accende.

Veni Sancte Spiritus,  
Veni Sancte Spiritus.

Kom tot ons, o Heilige Geest  
Ontsteek in ons de vlam van  
uw liefde.

Kom tot ons, o Heilige Geest,  
Kom tot ons, o Heilige Geest.



Lezing: Psalm 23 (bewerking Hans Bouma)



# Lezing: Psalm 23 (bewerking Hans Bouma)

**Voor eeuwig**

Een verkwikking is Hij,

een herder –

zó opbeurend God,

zó behoedzaam, zó toegewijd.

Landschap dat mij onthaalt,

wegen met toekomst,

ook in diepe duisternis

bewoonbare wereld.



Toereikend is Hij,  
kracht die mij bezielt,  
licht dat mij omgeeft,  
aan niets ontbreekt het mij.  
God – bij U woon ik,  
Gij overlaadt mij met heil,  
brood in mijn hand,  
wijn die mij verheugt –  
God - voor eeuwig mijn herder.



Jesus Christ, Bread of Life,  
Those who come to you will not hunger.  
Jesus Christ, Risen Lord,  
Those who trust in you will not thirst.

(Jezus Christus, Brood des levens,  
Zij die tot U komen zullen geen honger hebben  
Jezus Christus, Opgestane Heer,  
Zij die op U vertrouwen, zullen geen dorst hebben)



# Marcus: 6: 30 - 44

## Het teken van de broden

<sup>30</sup>De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. <sup>31</sup>Hij zei tegen hen: 'Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.' Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. <sup>32</sup>Ze voeren met de boot naar een afgelegen



plaats, om daar alleen te kunnen zijn. <sup>33</sup>Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. <sup>34</sup>Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. <sup>35</sup>Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem



Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. <sup>42</sup>Iedereen at en werd verzadigd. <sup>43</sup>Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. <sup>44</sup>Vijfduizend mensen hadden van de



broden gegeten.

Lied: Kristus, din Ande

Kristus, Din ande i oss  
är källa med Porlande vatten

Christus, Uw Geest die in  
ons woont is de bron van  
eeuwig leven



# Stilte



Lied: Mon âme se repose





Mon âme se repose en paix sur Dieu seul:  
de lui vient mon salut.

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,  
se repose en paix.

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,  
Hij is mijn licht, mijn heil.

Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,  
zij vindt rust in Hem.



# Voorbeden

(met een gezongen Kyrië)

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison  
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison

(HEER, ontferm U...)

## Stil gebed



## Onze Vader



Behüte mich Gott, ich vertraue Dir  
Du zeigst mir den Weg zum Leben  
In Dir ist Freude, Freude in Fülle

Behoed mij, God, ik schuil bij U.  
U wijst mij de weg naar het leven:  
overvloedige vreugde in uw nabijheid  
(Psalm 16: 1, 11)



# Zegenbede



Lied: Frieden, Frieden



Frieden, Frieden hinterlasse ich euch  
Meinen Frieden gebe ich euch  
Euer Herz verzage nicht

Ik laat jullie vrede na,  
mijn vrede geef ik jullie;  
verlies de moed niet

(Johannes 14:27)



# Het Taizé-combo speelt:

- Tu sei sorgente viva
- In te confido
- Nada te turbe



*De volgende Taizé-viering is op zondag 22 augustus om 18.30 uur in De Regenboog*



Een gezegende week gewenst!