



Zondag 15 augustus 2021

Welkom in de avonddienst in en vanuit De Regenboog

Voorganger: ds. Pieter Dekker, Wierden

Ouderling van dienst: Joke Heuver

Ouderling van welkom: Anke Bosch

Organist: Rien Hoekjan



Collecte van deze zondag

Collectiedoel van deze zondag:

*Zomerzendingen*collecte



U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of, als u in de dienst aanwezig bent, via de collectekoker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG

Nijverdal o.v.v. zomerzendingen



Orgelspel voor de dienst

Orgelspel voor de dienst



Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen
door ouderling
Anke Bosch



Aanvangslied: Psalm 16



Nederland
—zingt—



Stil gebed

Bemoediging en groet



Alles wat ik nodig heb ...



*Alles wat ik nodig heb om gelukkig te kunnen leven
is....*



Zanggroep



1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Va-der.



Er is geen scha-duw van om-keer bij U.



Ben ik on-trouw, Gij blijft im-mer de-zelf-de,



die Gij steeds waart; dat be-wijst Gij ook nu.

Allen

refrein:



Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,



ie - de - re mor - gen aan mij weer be - toond.



Al wat ik no - dig had, hebt Gij ge - ge - ven.



Groot is uw trouw, o Heer, aan mij be - toond.

Zanggroep



2 Gij geeft ons vre-de, ver-ge-ving van zon-den,



en uw na-bij-heid, die sterkt en die leidt;



kracht voor van-daag, blij-de hoop voor de toe-komst.



Gij geeft het le-ven tot in eeu-wig-heid.

Allen

refrein:



Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,



ie - de - re mor - gen aan mij weer be - toond.



Al wat ik no - dig had, hebt Gij ge - ge - ven.



Groot is uw trouw, o Heer, aan mij be - toond.



Gebed om de Heilige Geest

Gebed om de Heilige Geest



Lezing: Nederlandse geloofsbelijdenis, art. 7



Lezing: Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 7

1 Wij geloven dat de Bijbel de wil van God *helemaal* bevat.

2 *Alles, wat nodig is* om te geloven en zalig te worden, staat erin.

3 *Uitvoerig* staat in de Bijbel beschreven hoe we God moeten dienen.

Daarom mag niemand, zelfs geen apostel, iets verkondigen dat in strijd is met wat de Bijbel ons leert.

Zelfs geen engel uit de hemel, zegt Paulus in Galaten 1: 8.



Vervolg

Uit het verbod (Openbaringen 22: 19) om aan de Bijbel iets toe te voegen of af te doen, blijkt al dat de Bijbel helemaal *volmaakt* en in alle opzichten *compleet* is. We mogen ook geen enkel boek, hoe heilig of goed die schrijver ook geweest is, gelijkstellen aan de Bijbel. De tradities mogen ook niet op gelijke hoogte staan met de waarheid van God, want de waarheid van de Bijbel gaat boven alles. Dit geldt ook voor de mening van de meerderheid van het volk, dingen die sinds mensenheugenis gelden, zaken die op een kerkelijke vergadering



zijn besloten, pauselijke bevelen, het kerkrecht of andere besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars (Psalm 116: 11) en lichter dan een zucht.

Daarom verwerpen wij hartgrondig alles wat niet met de Bijbel overeenkomt. Dit hebben de apostelen ons geleerd: 'Beproof de geesten of zij uit God zijn' (1 Johannes 4: 1) en 'Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis'. (2 Johannes 1: 10).





3 Vol-maakt is 's He - ren wet,



die ons ver-kwikt en redt,



waar-bij de ziel her-leeft.



Ge-trouw en gans ge - wis



is Gods ge - tui - ge - nis,



dat dwa - zen wijs - heid geeft.



Des He - ren woord is goed,



wie zijn be - ve - len doet,



zijn hart wordt op - ge - to - gen.



Recht is het woord van God



en lou - ter zijn ge - bod,



een licht voor on - ze o - gen.



Mozes – Deuteronomium 4: 2

Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.

Salomo – Spreuken 30: 6

Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders straft Hij je en blijk je een leugenaar.



Paulus – Handelingen 26: 22 en 1 Korintiërs 4: 6

Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik *niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren.*

Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren: *houd u aan wat geschreven staat.* U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander.



Johannes – Openbaring 22: 18-19

Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: *als iemand er iets aan toevoegt*, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en *als iemand iets afneemt* van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.





10 O God, hoe diep ver-won-derd ga



ik uw vol-maak - te wijs-heid na.



Hoe schoon is al - les wat Gij doet.



Hoe kos - te - lijk in o - ver-vloed



zijn uw on - peil - ba - re ge - dach - ten,



ik o - ver - denk die al mijn nach - ten.



Preek



Lied: Lars Gersen – Alles wat ik nodig heb





Gebed



Zingen (allen): Apostolische Geloofsbelijdenis





Ik ge-loof in God de Va-der, de Al-mach-ti-ge,



Schep-per des he-mels en der aar-de.



En in Je - zus Chris-tus,



zijn e-nig-ge-bo-ren Zoon,



on - ze Heer,



die ont-van-gen is van de hei-lige Geest,



ge-bo-ren uit de maagd Ma-ri - a,



die ge-le-den heeft on-der Pon-ti-us Pi-la-tus,



is ge-kruis-sigd, ge-stor-ven en be-gra-ven,



ne-der-ge-daald ter hel-le,



ten der-den da-ge we-der-om op-ge-staan



van de do-den,



op-ge-va-ren ten he-mel,



zit-ten-de ter rech-ter-hand Gods,



des al - mach-tigen Va-ders,



van-waar Hij ko-men zal om te oor-de-len



de le-ven-den en de do-den.



Ik ge-loof in de hei - li-ge Geest,



ik ge-loof één hei-li-ge, al-ge-me-ne,



chris-te-lij-ke kerk,



de ge-meen-schap der hei - li-gen,



ver-ge-ving der zon-den,



we-der-op-stand-ing des vle-ses



en een eeu-wig le-ven.



A - men, a - men,



a - men.



Collecte van deze zondag

Collectiedoel van deze zondag:

*Zomerzendingen*collecte



U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of, als u in de dienst aanwezig bent, via de collectekoker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG

Nijverdal o.v.v. zomerzendingen



Slotlied: Lied 247

Allen



3 U heb ik no - dig, uw ge - na - de is



mijn e - nig licht in nacht en dui - ter - nis.



Wie an - ders zal mijn leids - man zijn dan Gij?



In nacht en on - tij, Heer, blijf mij na - bij.

Zanggroep



4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.



Tra - nen en leed zijn nu niet bit - ter meer.



Waar is uw prik - kel, dood, wat dreigt ge mij?



Ik tri - om - feer, mij is de Heer na - bij.

Allen



5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,



licht in het duis-ter, wijs de weg om-hoog.



Uw dag breekt aan, de scha-duw gaat voor-bij.



In dood en le-ven, Heer, wees Gij na - bij.



Zegen

beantwoord door gezamenlijk gezongen Amen



Orgelspel



Een gezegende week toegewenst

