

Liturgie bij de duurzaamheidszondag 10 oktober 2021 Het Centrum

Orgelspel voor de dienst

Welkomstwoord + mededelingen kerkenraad

Intochtslied: "Stil maar, wacht maar" (Bundel Joh. de Heer lied 889: 1 en 3)

Enkele woorden

Zingen: "Aan U behoort, o Heer der Heren" (Lied 978: 1 en 3)

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Glorialied: "God die leven" (Lied 718: 1 en 3)

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment voor de kinderen

Enkele woorden + tonen youtubefilmpje

[Kindermoment Plantagekerk - DUURZAAMHEID: Een duurzame relatie met de natuur én met God! - YouTube](#)

(kinderen kunnen naar de nevendienst)

Schriftlezing: Psalm 8

Zingen: Lied 8: 1

Schriftlezing: Johannes 2: 13 t/m 21

Zingen: lied 314: 1

Verkondiging

Zingen op de melodie van "Wat de toekomst brengen moge" (lied 913)

Schepper God, wilt U ons leren,
mens te zijn in deze tijd.
Oog en hart voor heel de schepping:
ieders verantwoordelijkheid.
Niemand leeft slechts voor zichzelf
maar juist voor Uw aangezicht.
Leer ons het verschil te maken
duurzaam levend in Uw licht.

Wat de toekomst brengen moge
legt U ook in onze hand.
Zorg voor nu, is zorg voor later
't jonge leven dat houdt stand.

Leer ons waarden onderkennen
waar Uw recht mee wordt gediend.
Bid en werk met open ogen:
rijkdom in genade verdiend.

Pastorale mededelingen

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Toelichting collecte + collecte

Slotlied: Lied 657: 1 en 3

Wegzending en zegen + lied 415: 3