

Orde van dienst voor zondag 14 november 2021 in Het Centrum

Muziek voor de dienst van Harrie en Irma

Welkom en mededelingen

Intochtslied: “Komt laat ons zingen al te zaam” (JdH 633: 1 en 5)

Bemoediging en groet

Inleidende woorden

Zingen: “Jezus is wachtend” (JdH 261: 1 en 3)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 51: 12 t/m 16

Lied: “Al de weg leidt mij mijn Heiland” (JdH 5: 1 en 2)

Schriftlezing: Johannes 12: 37 t/m 47

Lied: “Gouden harpen mogen ruisen” (JdH 720: 1 en 3)

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Zingen: “Volle verzeekring, Jezus is mijn” (JdH 197: 1 en 3)

Pastorale mededelingen

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte-aankondiging

Slotlied: “De Heilige stad” (JdH 1007: vers 1 en 3)

Terwijl 'k eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom:
Ik was in 't oud Jeruzalem, 'k stond aan den tempelzoom;
Ik hoorde kind'ren zingen: Een lied vol blijde klank;
en, 't was als paarden Engelen zich juichend aan hun zang;
en 't was als paarden Engelen zich juichend aan hun zang.
Jeruzalem, Jeruzalem! Zing uwe Vorst ter eer!
't Hosanna in den hoge, 't Hosanna voor uw Heer!

En weder zag 'k een ander beeld, doch nu vol heerlijkheid:
Een stad die als een bruid versierd haar koning wachtend beidt
'k Zag straten van het zuiverst goud, door d' open paarden poort
Miljoenen gingen uit en in; geen wanklank werd gehoord.
Maar onder harp- en cimbeltoneel juicht mens en Eng'lenstem
tot eer van God en van het Lam, in 't nieuwe Jeruzalem;
tot eer van God en van het Lam, in 't nieuwe Jeruzalem;
Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd!
Hosanna in den hoge, Hosanna in eeuwigheid.

Wegzending en zegen + amen, amen, amen

