

Liturgie witte donderdag 14 april, 20.00 uur Regenboog

orgel Jan Ebeltjes  
lector ...  
beamer Germienke Nijman  
camera Herbert Nijman  
OVD Wim Slooijer  
welkom Gerdinand Piksen  
voorganger ds. Wil Kaljouw

Welkom

Ps. 67: 1,2,3

Votum en groet

Op weg naar Pasen belijden we ons geloof met lied 342: 1 mannen, 2, vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen

Gebed

Schriftlezing: Exodus 12: 15-20 Voorschriften voor het feest van de ongedesemde broden

zingen: Ps. 81: 1,4,8,9

Johannes 13: 1-15

lied 670: 1, 5

prediking

youtube: pelgrimsgebed Sela [https://www.youtube.com/watch?v=TkiSgc\\_OLUA](https://www.youtube.com/watch?v=TkiSgc_OLUA)

Tafelgebed

Lofzang: lied 405: 1

Instellingswoorden

Samen bidden we het "Onze Vader"

De vredegroet, we zingen lied 421 (drie keer)

Per blok worden we uitgenodigd naar voren te komen. U mag eerst naar het doopvont gaan. De herinnering aan de doop en de belofte van God. U mag een steentje in het doopvont leggen, als teken van de last die u wilt verwijderen, om de liefde van God weer te laten stromen.

Daarna ontvangt u brood en wijn, de gemeenschap met Christus.

Lied 588: 1,4,5,10

Dank en voorbeden

Lied 263: 1,2,3

Zegen