

Zondag 11 september

Welkom in De Regenboog

en iedereen die via de media  
met ons verbonden is.



Voorganger : ds. Liesbeth Jansen-Gort

Ouderling van dienst : Christien Nissink

Ouderling van welkom: Anke Bosch

Diakenen : Hanny en Wim Middelesch

Organist : Rien Hoekjen

Zangdienst met als thema: “Prijs de Heer”

Zingen uit de bundel van Johannes de Heer



Collectedoel:

*Kerkelijke doeleinden*



De collecte wordt gehouden bij de uitgang  
ook kunt u uw bijdrage geven via de bank:

NL96 RABO 0327 3039 72

t.n.v. PG Nijverdal

of via de Scipio app



Joh. De Heer 73: 1, 2, 3

1

Zie ons wachten aan de stromen  
aan de oever der rivier  
straks zal onze Bootsman komen  
en wij varen af van hier



Refrein

Hoe de storm ook moge woeden  
op de reis naar 'eeuwigheid  
Jezus is de trouwe Bootsman  
die ons altijd veilig leidt



2

Door de kille, kille stromen  
gaan wij naar het Godspaleis  
't eng'lenlied klinkt uit de verte  
en verkwikt ons op de reis



Refrein

Hoe de storm ook moge woeden  
op de reis naar 'eewigheid  
Jezus is de trouwe Bootsman  
die ons altijd veilig leidt



3

Reeds zien wij de gouden straten  
van de hemelstad, zo schoon  
horen wij d'ontelb're schare  
juub'lend juichen voor Gods troon





Refrein

Hoe de storm ook moge woeden  
op de reis naar 'eewigheid  
Jezus is de trouwe Bootsman  
die ons altijd veilig leidt



Joh. De Heer Lied 33: 1, 2, 3

1

Daar ruist langs de wolken een lief'lijke naam,  
die hemel en aarde verenigt tezaam.

Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart.

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die naam nog niet?

Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.



Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,  
want Hij kwam om zalig te maken op aard;  
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,  
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.  
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?  
Die om ons te redden de hemel verliet?



Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof  
en engelen zingen voortdurend Zijn lof.

O, als wij door Jezus, verheerlijkt eens staan,  
dan heffen wij juichend de jubeltoon aan:

Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer,  
want Gij zijt der mensen en engelen Heer.



# Welkom

# en

# mededelingen



Zingen: Joh. De Heer 425: 1, 2, 3, 4, 5



Joh. De Heer 425: 1, 2, 3, 4, 5

'k Wil U, o God! mijn' dank betalen,  
U prijzen in mijn avondlied;  
Het zonlicht moge nederdalen,  
Maar Gij, mijn Licht! begeeft mij niet:  
Gij woudt mij met uw gunst omringen,  
Meer dan een vader zorgdet Gij,  
Gij milde Bron van zegeningen!  
Zulk een ontfermer waart Gij mij.



Uw trouwe zorg wou mij bewaren,  
Uw hand heeft mij gevoed, geleid;  
Gij waart nabij in mijn bezwaren,  
Nabij in elke moeilijkheid:  
Deez' avond roept mij, na mijn zorgen,  
Tot rust voor lichaam en voor geest.  
Heb dank! reeds van den vroegen morgen  
Zijt Gij mijn heil en hulp geweest.



Dank, Vader! dank voor die genade!  
Verdiend' ik zulks, ik zondaar? neen!  
Sloegt Gij naar 't regt mijn zonden gade,  
Waar bergd' ik mij, waar vlugtt' ik heen?  
Maar neen! ik mag, ik wil niet vreezen,  
Gij spreekt mij vrij om Jezus bloed:  
Dit zal 't verslagen hart genezen,  
Zoo smaak ik rust voor mijn gemoed.





Laat uwe hand mij nu ook dekken,  
'k Verlaat m' op U, ook in den nacht;  
U word', als Gij mij weêr zult wekken,  
Op nieuw mijn lofzang toegebragt:  
En zoo ik nooit weêr mogt ontwaken,  
Aan U beveel ik dan mijn' geest,  
Om voor den troon die rust te smaken,  
Die hier mijn uitzigt is geweest.



Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe,  
Al wisselen ook dag en nacht;  
Ik ken de rots, waar op ik bouwe,  
Hij feilt niet, die uw heil verwacht.  
Eens, aan den avond van mijn leven,  
Brenge ik, van zorg en strijden moe',  
Voor elken dag, mij hier gegeven,  
U hooger, reiner loflied toe.



Stilte,

bemoediging

en groet



Zingen: Joh. De Heer 94: 1, 2, 3 4



Joh. De Heer 94: 1, 2, 3 .4

1

Heer, ik kom tot U  
hoor naar mijn gebed  
Vergeef mijn zonden nu  
en reinig mijn hart



2

Met uw liefde, Heer  
kom mij tegemoet  
nu ik mij tot U keer  
en maak alles goed



3

Zie mij voor U staan  
zondig en onrein  
O, Jezus raak mij aan  
van U wil ik zijn



4

Jezus op uw woord  
vestig ik mijn hoop  
U leeft en U verhoort  
mijn bede tot U



# Gebed



Zingen Joh. De Heer 113: 1, 3. 4





Joh. De Heer 113: 1, 3. 4

1

Ik weet dat mijn Verlosser leeft,  
Dit is het, wat mij troost hier geeft,  
Hij leeft die voor mij stierf;  
Hij leeft! dit maakt mij altijd blij,  
Hij leeft! mijn Heiland, die voor mij  
Een levenskroon verwierf.



refrein:

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.



Hij leeft! verrezen uit het graf!

Hij leeft! die 't leven voor mij gaf!

Ik zing van Hem, die leeft.

Hij leeft! die mij zo teer bemint,

Hij leeft! die mij, Zijn dierbaar kind,

Het eeuwig leven geeft.



refrein:

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.



4

Hij leeft! waar Hij ons plaats bereidt;  
Haast komt Hij weêr in heerlijkheid.  
Dit geeft tot juichen stof.  
Wat vreugde is die verzeek'ring mij,  
Dat mijn Verlosser leeft voor mij:  
Zijn naam zij eeuwig lof!



refrein:

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.



Schriftlezing: Mattheus 4: 18 t/m 25

<sup>18</sup>Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. <sup>19</sup>Hij zei tegen hen: 'Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.' <sup>20</sup>Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. <sup>21</sup>Even



Vervolg lezing

verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus,  
de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes.  
Ze waren met hun vader in hun boot bezig met  
het herstellen van de netten. Hij riep hen <sup>22</sup>en  
meteen lieten ze de boot en hun vader  
Zebedeüs achter en volgden Hem.  
<sup>23</sup>Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf de  
mensen onderricht in hun synagogen,





verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. <sup>24</sup>Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden, werden bij Hem gebracht en Hij genas hen. <sup>25</sup>En grote groepen mensen



volgden Hem, uit Galilea en de Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.



Zingen: Joh. De Heer 5: 1, 2, 3

Joh. De Heer 5: 1, 2, 3

Al den weg leidt mij mijn Heiland,  
Wat verlangt mijn ziel dan meer?  
Zou ik immer aan Hem twijf'len,  
Die mij voortleidt keer op keer?  
Zoete troost en zaal'ge vrede,  
Heb ik steeds op Zijn bevel;  
'k Weet, wat hier mij overvalle,  
„Hij doet alle dingen wel.” (bis)



Al den weg leidt mij mijn Heiland,  
Troost geeft Hij tot in den dood.  
Als ik zwak ben in beproeving  
Sterkt Hij mij met 't hemelsch brood. —  
Als mijn schreden soms gaan wank'len  
En mijn ziel van dorst versmacht,  
Geeft Hij mij het levend water,  
En vernieuwt mijn levenskracht. (bis)



Al den weg leidt mij mijn Heiland,  
Door al 't aardse stormgebruis,  
En volkomen vreugde wacht mij  
In het zalig Vaderhuis. —

Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,  
Aan Zijn voeten nederleg,  
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:  
„Jezus leidde m' al den weg.” (bis)



Zingen: Joh. De Heer 657: 1, 2, 3

1

Ik wil zingen van mijn Heiland,  
van zijn liefde, wondergroot,  
die Zichzelve gaf aan 't kruishout  
en mij redde van de dood.



refrein

Zing, o zing van mijn Verlosser,  
met zijn bloed kocht Hij ook mij.  
Aan het kruis schonk Hij genade,  
droeg mijn schuld en ik was vrij.



2

'k Wil het wonder gaan verhalen,  
hoe Hij op Zich nam mijn straf.  
Hoe in liefde en genade,  
Hij 't rantsoen gewillig gaf.





refrein

Zing, o zing van mijn Verlosser,  
met zijn bloed kocht Hij ook mij.  
Aan het kruis schonk Hij genade,  
droeg mijn schuld en ik was vrij.



3

Ik wil zingen van mijn Heiland,  
hoe Hij smarten leed en pijn,  
om mij 't leven weer te geven,  
eeuwig eens bij Hem te zijn.



refrein

Zing, o zing van mijn Verlosser,  
met zijn bloed kocht Hij ook mij.  
Aan het kruis schonk Hij genade,  
droeg mijn schuld en ik was vrij.



# Verkondiging

## “Prijs de Heer”



Zingen: Joh. De Heer 256: 1, 2, 4

Joh. De Heer 256: 1, 2, 4

1

Als op 's levens zee de stormwind om u loeit.

Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.

Tel uw zegeningen tel ze een voor een.

En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.



Refrein

Tel uw zegeningen, een voor een.

Tel ze alle en vergeet er geen.

Tel ze alle, noem ze een voor een.

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.



2

Drukken 's levens zorgen u soms zwaar terneer.  
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.  
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien.  
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vlien.



Refrein

Tel uw zegeningen, een voor een.

Tel ze alle en vergeet er geen.

Tel ze alle, noem ze een voor een.

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.





4

Zo in alle moeiten zorgen zonder tal.  
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.  
Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe.  
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.



Refrein

Tel uw zegeningen, een voor een.

Tel ze alle en vergeet er geen.

Tel ze alle, noem ze een voor een.

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.



Dank- en voorbeden,  
afgesloten met het  
Onze Vader



Collectedoel:

*Kerkelijke doeleinden*



De collecte wordt gehouden bij de uitgang  
ook kunt u uw bijdrage geven via de bank:

NL96 RABO 0327 3039 72

t.n.v. PG Nijverdal

of via de Scipio app



Zingen: Joh. De Heer 478: 1, 2, 4

Joh. De Heer 478: 1, 2, 4

Eén naam is onze hope,  
één grond heeft Christus' Kerk,  
zij rust in ééne doope,  
en is zijn scheppingswerk.  
Om haar als bruid te werven,  
kwam Hij ten hemel af,  
Hij was 't, die door zijn sterven  
aan haar het leven gaf.



Vergaard uit alle streken  
in heel de wereld één,  
werd dit haar zalig teeken,  
dat allen is gemeen.  
Eén bede vouwt de handen,  
één zegen breekt het brood,  
één vuurbaak staat te branden  
in 't duister van den dood.



4

In haar drie-een'gen Heere  
nog in haar aardschen strijd,  
blijft zij met hen verkeeren,  
wien ruste werd bereid.

Geef dat in uw genade,  
o God, ook eenmaal wij  
langs uwe lichte paden  
gaan tot der zaal'gen rei!



# Heenzending en zegen

aansluitend zingen:

“Ga nu heen in vrede”



Zingen: Joh. De Heer 928: 1, 2





Joh. De Heer 928: 1, 2

1

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,  
wat wij hier beleden, samen met elkaar.

Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk,  
wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.



Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,  
wat wij hier beleden, samen met elkaar.

Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,  
dan is vanaf heden, Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.



Wij wensen u een goede week

