

Orde van dienst Protestantse Kerk te Nijverdal  
Zondag 21 augustus 2022 in 'De Regenboog' om 9.30 uur  
voorganger : Ds Wolter Broekema, Nijverdal

**Thema: 'Wat is waarheid?'**

Orgelspel  
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 43 vers 3 en 4

Stil gebed  
Bemoediging en groet

Kyrie en Gloria:  
Kyrië-gebed en na elke intentie zingen we: Lied 301e  
Glorialied: Lied 304 vers 1, 2 en 3

Gebed van de zondag

Met de kinderen in de kerk  
(daarna gaan de kinderen naar de nevendienst)

Lezingen:

Lezing: Psalm 25 vers 4 t/m 5

<sup>4</sup> Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,  
leer mij uw paden te gaan.

<sup>5</sup> Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,  
want u bent de God die mij redt,  
op u blijf ik hopen, elke dag weer.

Zingen: Psalm 25 vers 10

Lezing: Wijsheid 9 vers 13 t/m 17

<sup>13</sup> Welke mens kent Gods bedoeling? Wie kan doorgronden wat de Heer wil?<sup>14</sup> Armzalig is het denken van sterfelijke mensen, wisselvallig zijn onze overwegingen. <sup>15</sup> Ons vergankelijke lichaam drukt zwaar op de ziel, de aardse tent is een last voor de geest die rijk aan gedachten is. <sup>16</sup> En als we al nauwelijks kunnen bevatten wat er op aarde omgaat, en zelfs moeite hebben om te ontdekken wat onder handbereik is, wie kan dan doorgronden wat er in de hemel is? <sup>17</sup> Wie kan uw bedoelingen kennen als u niet zelf wijsheid geeft en uw heilige geest naar beneden zendt?'

Lezing: Johannes 18:37-38

<sup>37</sup> Pilatus zei: 'U bent dus koning?' 'U zegt dat ik koning ben,' zei Jezus. 'Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.'<sup>38</sup> Hierop zei Pilatus: 'Maar wat is waarheid?'

Zingen: Lied 906 vers 4

Lezing: Johannes 8 vers 12 t/m 19 en 30 t/m 32

<sup>12</sup> Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'<sup>13</sup> De farizeeën wierpen tegen: 'Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.'<sup>14</sup> Maar Jezus ging verder: 'Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik

naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. <sup>15</sup> U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. <sup>16</sup> En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. <sup>17</sup> In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. <sup>18</sup> Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.' <sup>19</sup> Toen vroegen ze: 'Waar is uw vader dan?' 'U kent noch mij, noch mijn Vader,' antwoordde Jezus. 'Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.'

(..)

<sup>30</sup> Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. <sup>31</sup> En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. <sup>32</sup> U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'

Zingen: Lied 1005 vers 1, 2 en 4

Overdenking

Meditatief orgelspel  
(kinderen komen terug van nevendienst)

Inzameling van de gaven  
(attent maken op de collecte bij de uitgang)

Dank- en voorbeden  
afgesloten met stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'

Slotlied: Lied 413 vers 1 en 3

Zegen