

Orde van dienst
voor Eeuwigheidszondag
20 november 2022

In deze dienst gedenken we hen die ons zijn voorgegaan.

In Gods licht



Kerkgebouw “De Regenboog”,
Protestantse Gemeente Nijverdal

Voorgangers: ds. Hans van Dalen en ds. Liesbeth Jansen-Gort

Organist: Jan Ebeltjes

Lector: Ria Brouwer

m.m.v. Regenboogcantorij o.l.v. Gerdinand Piksen

VREDESLICHT

Langzaam klimt het licht
en tilt de sluier op
die een glimp onthult
van de oneindige eeuwigheid.

Met ons begaan kijkt het ons aan.
en roept ons heden
in zijn lichtend spoor
mee te gaan

Henk op den Dries

Bij het liturgisch bloemstuk op Eeuwigheidszondag:

De witte kleur van de schikking verwijst naar Pasen.
Wij geloven dat de mensen die wij hebben verloren mogen delen in de Opstanding. De groenblijvende klimop is een symbool voor de eeuwige trouw van God. De rozen staan voor de liefde: de liefde voor de mensen die we moeten missen en de liefde die we van hen ontvingen. Ook zien we in de schikking drie witte amaryllissen, symbool voor Vader, Zoon en Heilige Geest.

*De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan*

*O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn*

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 281 : 1, 3 en 10 door de cantorij en 2 en 9 door allen

Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Psalm 42: 7

Hart, onrustig vol van zorgen,
vleuggellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Inleidende woorden

Cantorij zingt “Thou knowest, Lord”

uit: The Book of Common Prayer: muziek: Henry Purcell (1659-1695)

Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts Shut not thy merciful ears unto our prayer But spare us, Lord, spare us, Lord most holy o God, o God most mighty	Gij kent, o Heer, de geheimen van onze harten Sluit uw genadige oren niet voor ons gebed Maar spaar ons, Heer, spaar ons, heiligste Heer O God, o almachtige God
O holy and most merciful Saviour Thou most worthy Judge eternal Suffer us not at our last hour For any pains of death to fall, from ti fall from thee	O heilige en genadige Redder Gij achtenswaardige eeuwige Rechter Laat ons in ons laatste uur niet lijden Dat Gij ons in onze doodstrijd niet ontvalt.
Amen	Amen

Gebed

Luisterlied: “Hoger dan de blauwe luchten”

Schriftlezing: Psalm 23

Zingen: Bundel Johan de Heer lied 100

Abba Vader, U alleen, U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen,
Abba Vader, U alleen, U behoort ik toe.

Abba Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij, d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan.
Abba Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.

Schriftlezing: Openbaring 7: 9 t/m 17

Zingen: Lied 726: 1, 2 en 5

Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen
die nu stralende verschijnt.

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

Verkondiging

Zingen: Lied 23c: 1, 2, 3 en 5

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Gedachtenis van de namen

Inleidend woord

Luisterlied: “De mensen die wij missen” van Sela

Kaarsen worden ontstoken aan de Paaskaars

2021:

16 november	Hendrikje Jantina Mondeel-Rutgers	87 jaar
27 november	Hendrik van den Berg	69 jaar
27 november	Hendrika Seigers-Stoeten	92 jaar
3 december	Anna Bredenoord-Bosman	86 jaar
4 december	Eduard Haitjema	64 jaar
7 december	Geertjen Hogenkamp-Vos	86 jaar
8 december	Hermina van Oene-Ekkelkamp	96 jaar
11 december	Ina Tonny Hallink-Jansen	70 jaar
15 december	Elisabeth Maria Baalbergen-Dwarswaard	90 jaar
19 december	Berend Jan Klumperman	84 jaar
20 december	Dooitze Ypma	95 jaar
21 december	Hendrika Luurtsema-Grooters	97 jaar
25 december	Tara Dorine Johanna Filart	21 jaar
26 december	Hendrik Jansen	91 jaar
27 december	Manna Bloemendal	77 jaar

28 december 2022:	Christina Johanna Alberts-Plasman	87 jaar
8 januari	Fennigje Schipper-Kelder	86 jaar
11 januari	Jenneken Tempert-Dekkers	94 jaar
15 januari	Hermina Gerritdina van Egmond-ter Avest	79 jaar
26 januari	Trui Kamp-Valk	81 jaar
26 januari	Benjamin Zeehandelaar	99 jaar
29 januari	Leida Tjhuis-Scholten	94 jaar
30 januari	Johanna Bolink-Harmsen	79 jaar

Cantorij zingt: Lied 733: 1, 2 en 3

Vrienden die zijn overleden, al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede van Uw ene naam.

Laat ze niet tot niets bevriezen in de ijskou van voorbij,
laat hun namen nieuw geschieden aan Uw overzij.

Allen die zo, zonder adem biddende, zijn voorgegaan,
bind ze samen in het amen van Uw vaste naam.

2 februari	Berendina Teesselink-ten Brinke	90 jaar
3 februari	Gerridina Johanna Paarhuis-Willems	88 jaar
3 februari	Janna Willemina van Weerd-de Boer	66 jaar
5 februari	Johannes Reinaldus Albertus Oude Bos	67 jaar
7 februari	Hendrik Seppenwoolde	85 jaar
7 februari	Herman Slettenhaar	74 jaar
16 februari	Gerrit Jan Prins	79 jaar
16 februari	Dirk van der Wilk	79 jaar
18 februari	Hendrik van Heun	90 jaar
19 februari	Gerritdina Hermina Berendijk-Grefelman	89 jaar
24 februari	Cornelia Antonia Johanna de Groot-Boeve	65 jaar
28 februari	Helena Frederika de Man	91 jaar
1 maart	Johanna Sasbrink-Preuter	94 jaar
3 maart	Hendrika Nieuwenhuis-Voortman	89 jaar
4 maart	Peter Marinus Docter	90 jaar
5 maart	Albert Scholten	75 jaar
22 maart	Gerard Jansen	72 jaar

29 maart	Johanna Spenkelink-Smelt	89 jaar
4 april	Johanna Alida Staman-Ruizendaal	89 jaar
5 april	Johanna de Jonge-Gottemaker	90 jaar
6 april	Hermannus Koppelman	81 jaar
9 april	Evert Hutterd	73 jaar
14 april	Jan Ligtenberg	81 jaar

Zingen: Lied 730: 1 en 3 (cantorij), 2 (allen)

Heer, herinner U de namen van hen, die gestorven zijn,
 en vergeet niet, dat zij kwamen langs de straten van de pijn,
 langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid,
 naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hun toebereid.

Heer, herinner U hun luistrend' wakker liggen in de nacht
 en hun roepen in het duister, de armzaal'gheid van hun kracht,
 en wil zeer aandachtig lezen in de rimpels van hun huid
 en verscheurdheid van hun wezen, en wis hunne zonden uit.

Die Maria hebt vergeven en de rover aan het kruis,
 laat de doden eeuwig leven met U in het paradijs.

Heer, herinner U hun namen, oordeel hen en spreek hen vrij,
 en bedek hun schuld en laat hen zitten aan Uw rechterzij.

20 april	Ida van den Berg-Hekman	69 jaar
23 april	Lubertus Klumperman	91 jaar
25 april	Johanna Hendrika Schoten-Bosch	88 jaar
26 april	Gerrit Hendrik Dekker	73 jaar
28 april	Gerrit Jan Klompjan	88 jaar
1 mei	Hendrik ten Hoeve	85 jaar
4 mei	Hendrikje Hartgers-Schreurs	78 jaar
12 mei	Johanna Hendrika Bergboer-Dangremond	90 jaar
13 mei	Willem Nanno van der Helm	87 jaar
15 mei	Evert Middelesch	92 jaar
25 mei	Jansje Endeman-Torny	80 jaar
25 mei	Jan Willem Slettenhaar	91 jaar
28 mei	Johannes Antonie Oostendorp	67 jaar
31 mei	Dirk Jan Pasman	84 jaar

1 juni	Dingena Beuze-Boelhouters	81 jaar
13 juni	Willemke van Kaam-Smid	83 jaar
13 juni	Gerritdina Miskotte-Sasbrink	93 jaar
20 juni	Hendri Janus de Vries	87 jaar
27 juni	Elisabeth Wilhelmina van der Meer-Kissing	84 jaar
28 juni	Carolina Theodora Davidina Esink-van Limbeek	85 jaar
28 juni	Jan Willem Karkdijk	71 jaar
3 juli	Jantina Gezina Teesselink-Meijering	68 jaar
11 juli	Jan Gerrit van Egmond	82 jaar
15 juli	Wilhelm Hermann Gustav Kleine Döpke	83 jaar
18 juli	Johannes Hendrikus Jansen	81 jaar

Cantorij zingt: “Wenn ich einmal soll scheiden”

(uit de Matthäus-Passion van J.S.Bach 1685-1750)

Wenn ich einmal soll scheiden, So scheid nicht von mir!	Als ik eenmaal moet scheiden, scheidt Gij dan niet van mij!
Wenn ich den Tod soll leiden, So tritt du dann herfür!	Als ik de dood moet lijden, treedt Gij mij dan nabij!
Wenn mir am allerbängsten Wird um das Herze sein, So reiss mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein!	Als het op 't allerbangste mij om het hart zal zijn, trek mij dan uit mijn angsten door Uwe angst en pijn.

21 juli	Jesina Henriëtte de With	66 jaar
26 juli	Josias Toisuta	85 jaar
1 augustus	Gerrit ter Avest	95 jaar
1 augustus	Hendrik Zandbergen	65 jaar
6 augustus	Hendrika Pieffers-Karkdijk	85 jaar
24 augustus	Janny Stuij-Smit	97 jaar
28 augustus	Johannes Frederik Hendrik Eikenaar	75 jaar
28 augustus	Gerritdina Espeldoorn-Alferink	78 jaar
31 augustus	Hermanus Pennings	73 jaar
2 september	Frederik Mensink	83 jaar
14 september	Gerritje Johanna van Leussen-Schoenmaker	88 jaar
18 september	Aaltje Middellesch-Paalman	95 jaar
19 september	Christien Gerrie Frederika van Avezaath-Geerling	76 j.

19 september	Marginus Stevens	76 jaar
20 september	Maria Christina Slooijer-te Morsche	93 jaar
30 september	Wicher Bosscha	84 jaar
1 oktober	Regina Ploeger-Kuipers	95 jaar
3 oktober	Hermina op den Dries	84 jaar
5 oktober	Hendrika Wijnen-Sasbrink	95 jaar
21 oktober	Janna Ramerman-Rotman	61 jaar
25 oktober	Gerritje Johanna Olthuis-Bast	81 jaar
25 oktober	Janny Henriette Pennings-ten Dam	63 jaar
29 oktober	Gezina Bolink-Nijenhuis	86 jaar

Woorden bij de laatste kaars, waarna ook deze ontstoken wordt.

We gaan zo mogelijk staan

Kort moment van stilte

Zingen: Joh. de Heer lied 96: 1, 2 en 3

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegenvierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegenvierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Afkondigingen van pastorale aard

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

Afsluitend zingt de cantorij “The Lord’s Prayer” (Joseph Lees)

Collectedoel: kerkelijke doeleinden

Bij de uitgang, via de Scipio-app

of bankrekening NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal

Slotlied: Lied 885

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Heenzending en zegen + gezongen ‘amen, amen, amen’

Muziek

Er is nu in de kerk gelegenheid om een lichtje te ontsteken en in Het Spectrum om elkaar bij koffie en thee te ontmoeten. Familieleden mogen een herdenkingskaars meenemen als troost en bemoediging

