

zondag 26 februari 2022

Het Centrum 18.30 uur.

Johannes de Heer-dienst



Voorganger: ds. Bertine van de Weg

Ouderlingen: Hendrika Kreileman, Gerhard Nijhoff

Diakenen: Bernard/Lia Feddes, Herma Gottemaker

Trompet/dwarsfluit: Irma Molenaar

Organist: Harrie Samsen

Collectedoel van deze zondag :

Diaconie



U kunt uw gift geven bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven
via de Scipio-app



Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18

t.n.v. Diaconie PG Nijverdal

Welkom en mededelingen door de kerkenraad



JdH 373:1 en 4

1. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
vermelden Heer, U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de goôn
op hoge toon met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen op Uw eis
naar Uw paleis, het hof der hoven.
En om Uw gunst en waarheid saam
Uw grote Naam eerbiedig loven.



4. Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Is 't dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal Zijn werk voor mij volenden.
Verlaat niet, wat Uw hand begon;
o Levensbron, wil bijstand zenden!



Votum en groet

Stil gebed



Bemoediging

Groet



JdH 836: 1 en 2



1.

Op die heuvel daarginds
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Refrein:

refrein

Refrein:



'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.



2.

O dat ruwhouten kruis,
door de wereld gesmaad,
heeft een wond're bekoring en macht;
want Gods Zoon liet Zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht.

Refrein:

refrein

Refrein:



'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

JdH 659: 1, 2 en 3



1.
't Is maar één stap tot Jezus,
waarom 't dan niet gedaan?
Kom en belijd uw zonden,
uw Heiland neemt u aan.

Refrein:

refrein

Refrein:

't Is maar één stap, 't is maar één stap.

Jezus wacht op u;

wil Hem uw schuld belijden,

Hij zal uw ziel bevrijden.

u door genâ verblijden,

kom, doe die stap, kom nu!





2.
't Is maar één stap tot Jezus,
geloof en doe hem nu!
Teder is Jezus wachtend
en graag vergeeft Hij u.

Refrein:

refrein

Refrein:

't Is maar één stap, 't is maar één stap.

Jezus wacht op u;

wil Hem uw schuld belijden,

Hij zal uw ziel bevrijden.

u door genâ verblijden,

kom, doe die stap, kom nu!



3.

't Is maar één stap tot Jezus
van zonde tot genâ.

Wat zal uw hart beslissen?
Een “neen” of heilig “ja”?

Refrein:



refrein

Refrein:

't Is maar één stap, 't is maar één stap.

Jezus wacht op u;

wil Hem uw schuld belijden,

Hij zal uw ziel bevrijden.

u door genâ verblijden,

kom, doe die stap, kom nu!



Gebed



JdH 197: 1 en 4

1.



Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!

Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed.

In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,
wedergeboren door Jezus' bloed.

Refrein:

refrein

Refrein:

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijnen Heiland, Jezus is mijn.

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijnen Heiland, Jezus is mijn.



4.



Volle bewustheid; Hij leeft voor mij!

Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot!

'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij.

'k Mag nu steeds leven voor mijnen God.

Refrein:

refrein

Refrein:

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijnen Heiland, Jezus is mijn.

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijnen Heiland, Jezus is mijn.



1.



Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.
Dit is het, wat mij troost hier geeft.
Hij leeft, die voor mij stierf.
Hij leeft! Dit maakt mij altijd blij.
Hij leeft! Mijn Heiland die voor mij
een levenskroon verwierf.

Refrein:

refrein

Refrein:

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet dat mijn Verlosser leeft.





3.

Hij leeft! Verrezen uit het graf!

Hij leeft! Die 't leven voor mij gaf!

Ik zing van Hem, Die leeft.

Hij leeft, Die mij zo teer bemint,

Hij leeft! Die mij, Zijn dierbaar kind,

het eeuwig leven geeft.

Refrein:

refrein

Refrein:

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet dat mijn Verlosser leeft.





4.

Hij leeft! Waar Hij ons plaats bereidt.

Haast komt Hij weer in heerlijkheid.

Dit geeft tot juichen stof.

Wat vreugd' is die verzeek'ring mij,

dat mijn Verlosser leeft voor mij;

Zijn naam zij eeuwig lof.

Refrein:

refrein

Refrein:

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet dat mijn Verlosser leeft.



Schriftlezing

Schriftlezing

Johannes 15: 1 t/m 8



15¹Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ²Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. ³Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. ⁴Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft,



vervolg

kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. ⁵Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. ⁶Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort;



vervolg

hij wordt met andere ranken verzameld,
in het vuur gegooid en verbrand. ⁷Als
jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie,
kun je vragen wat je wilt en het zal
gebeuren. ⁸De grootheid van mijn Vader zal
zichtbaar worden wanneer jullie veel
vruchten voortbrengen en mijn leerlingen
zijn.



Korte overdenking



Muzikaal intermezzo

Muzikaal intermezzo



De Heilige Stad



JdH 283:1, 2 en 4



1.

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schaûw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.



2.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk, door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.



4.

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon
opklimt tot des Rechters troon.
Rots der eeuwen, in Uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.



1.
Rijst op, rijst op voor Jezus,
gij helden van het kruis!
Verhoogt Zijn krijgsbanieren
te midden van 't gedruis.
Door strijd tot d' overwinning
Leidt Jezus keer op keer,
tot ied're vijand valle
voor Zijne voeten neer.



3.

Rijst op, rijst op voor Jezus,
steun op Zijn kracht alleen:
uw eigen arm is macht'loos,
hoe groot uw kracht ook scheen.
Doet aan Gods wapenrusting
en waakt en bidt en strijdt;
roept plicht u in gevaren,
gehoorzaam t' allen tijd.



4.
Rijst op, rijst op voor Jezus,
de strijd is kort van duur;
na al het krijgsgekletter
komt 't overwinningsuur.
Aan hen, die overwinnen,
geeft Hij de zegekroon;
zij zullen met Hem heersen
voor eeuwig in Zijn troon.

gebeden

Gebeden



Aankondiging Collecte

Collectedoel van deze zondag :

Diaconie



U kunt uw gift geven bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven
via de Scipio-app



Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18

t.n.v. Diaconie PG Nijverdal



Slotlied

ELB 413: 1, 2 en 4



1.

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

refrein

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.





2.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit:

Refrein:

refrein

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.





4.

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarden poorten
in het nieuw Jeruzalem.

Refrein:

refrein

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.





1.

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.



3.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van Uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.

Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.

Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor Uw licht ons oog.



5.

Wil ons van Uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog.

Gever van onsterf'lijk leven,
die tot ons U nederboog.

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.

Laat ons, Heer, door Uwe liefde
eeuwig in Uw vreugde zijn.

zegen

Zegen



Gezongen: Amen

Een gezegende week gewenst

