

Welkom in De Regenboog



22 januari 2023 Dienst voor jong en oud

Voorganger: ds. Hans van Dalen,

Gastspreeker : Jenne Minnema “Professor Cool”

Ouderlingen : Gerdinand Piksen, Ilonka Schotman

Diakenen : Harry Kisteman, Bernard/Lia Feddes,

Elze de Groot

Organist : Jan Ebeltjes

Koster : Jasper Schotman

Vooraf:

Ontmoeting met koffie, thee of ranja

Iedereen die wil, mag meezingen met de
samenzang.



Bijeengeroepen uit onze huizen



Bijeengeroepen uit onze huizen,
elk met zijn eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,



roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.



Bijeengekomen, woord in ons midden,
samen zijn wij hier in Gods huis.

Kleinen en groten, niemand verstoten,
voor wie God zoekt is hier een thuis.

Bidden en danken, stilte en klanken
met elkaar delen, één zijn met velen



en zingen keer op keer: Jezus is Heer.
Jong en oud samen, zingen nu 'Amen'.
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: Halleluja.

Als g' in nood gezeten,
Geen uitkomst ziet,
Wil dan nooit vergeten:
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood!
's Heeren trouw is groot,





En op 't nacht'lijk duister,
Volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
Ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, Uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen;
Goed is de Heer,
En met elken morgen,
Keert zijn goedheid weêr.
Schoon g' in 't verdriet,
Nergens uitkomst ziet,





Grooter dan de Helper,
Is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood!
Red slechts onze ziele,
Uit zonde en dood.



Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.



Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.



Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.



Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.

Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.



Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.

Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Welkom!



Bemoediging, groet

Bemoediging en groet Gebed





Bijbellesing: Matteüs 18:12-14





12 Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?

13 Als hij het vindt, dan zal hij zich,
dat verzeker Ik jullie, over dat ene
meer verheugen dan over de
negenennegentig andere die niet
afgedwaald waren. 14 Zo is het ook bij
jullie Vader in de hemel: Hij wil niet dat
een van deze geringe mensen verloren
gaat.



Jezus is de Goede Herder



Jezus is de Goede Herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de Goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal



Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de Heer bij name kent



Jezus is de Goede Herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de Goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal



En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de Goede Herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet



Jezus is de Goede Herder

Jezus Hij is overal

Jezus is de Goede Herder

Brengt mij veilig naar de stal

Professor Cool



Parel in Gods Hand







Pastorale mededelingen



Gebeden

Dankzegging en voorbeden



Collectedoel van deze zondag :
U kunt uw gift geven bij de uitgang.
Ook kunt u uw gift geven
via de Scipio-app
Nederlands Bijbelgenootschap



of u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.
NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal
o.v.v. Bijbelgenootschap

Slotlied Lied 415 : 1 , 2 en 3



Zegen ons Algoede,



Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.



Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Wegzending en Zegen





Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Na de dienst worden jullie uitgenodigd
om te blijven napraten onder het
genot van ranja, een kop koffie of thee.
Met iets lekkers erbij!!



We wensen u een gezegende week

