

Welkom in Het Centrum Zangdienst

M.m.v:

Ds. Hans van Dalen

Orgel: Harrie Samsen

Fluit/Trompet: Irma Molenaar-Snellink

Ouderlingen: Wim Slooijer, Gerrit Dijk

Diakenen: Henny Pastink, Harry Kisteman

Welkom door de ouderling

Bemoediging en groet

Inleidende woorden



| | Matteüs | Marcus | Lucas | Johannes |
|---|---------|--------|-------|----------|
| Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen. | | | 23:34 | |
| Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. | | | 23:43 | |
| Vrouw, zie uw zoon. en Zoon, zie uw moeder. | | | | 19:26-27 |
| Eloï, Eloï, lama sabachtani | 27:46 | 15:34 | | |
| Mij dorst. | | | | 19:28 |
| Het is volbracht. | | | | 19:30 |
| Vader, in uw handen beveel Ik Mijn geest. | | | 23:46 | |

Gebed



Samenzang: Ik wil zingen van mijn Heiland

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van Zijn liefde, wonder groot,
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij;
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij!

'K Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van Zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven
Over zond' en satans macht

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij;
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij!

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn
om mij 't leven weer te geven
eeuwig eens bij Hem te zijn

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij;
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij!

Het eerste kruiswoord

‘Vader, vergeef
hun, want ze
weten niet wat ze
doen’
(Lucas 23:34)



Het eerste kruiswoord



Gedicht hierbij

Lied: Mijn Verlosser hangt aan 't kruis

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.

Zoon des Vaders,
waar is toch Uw almacht thans,
waar Uw goddelijke glans?

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.

Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.
Zou ik dan in droeve dagen
troostloos klagen?
Als ik naar zijn kruis mij richt,
valt mijn eigen last mij licht.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k Heb mij, Heer', voor dood en leven
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn
met U in gemeenschap zijn.

Het tweede kruiswoord

Jezus antwoordde:
'Ik verzeker je: nog
vandaag zul je met
mij in het paradijs
zijn' (Lucas 23:43)



Het tweede kruiswoord



Gedicht hierbij

Samenzang: Zie ons wachten aan de stromen

Zie ons wachten aan de stromen,
aan de oever der rivier;
straks zal onze Bootsman komen,
en wij varen af van hier.

refrein:

Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar d' eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
die ons altijd veilig leidt.

Door de kille, kille stromen,
gaan wij naar het Godspaleis;
't eng'lenlied klinkt uit de verte,
en verkwikt ons op de reis.

refrein:

Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar d' eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
die ons altijd veilig leidt.

Velen, die wij hier beminden,
zijn ons reeds vooruitgegaan;
straks, vereend met hen voor eeuwig,
zullen w' ook voor Jezus staan.

refrein:

Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar d' eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
die ons altijd veilig leidt.

Het derde kruiswoord

‘Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis’
(Johannes 19:26-27)



Het derde kruiswoord



Gedicht hierbij

Lied: Mijn Jezus, ik houd van U

Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem
U mijn vriend,
want U nam de straf op U die ik
had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder
bent U;
'k heb van U gehouden, maar nooit
zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik houd van U, want U
hield van mij,
toen U aan het kruis hing, een
wond in uw zij.

Voor mij de genade, een
doornenkroon voor U;
'k heb van U gehouden, maar nooit
zoveel als nu.

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid
kom,
dan buig ik mij vóór U, in uw
heiligdom.

Gekroond met uw heerlijkheid zal 'k
zingen voor U:

'k Heb van U gehouden, maar nooit
zoveel als nu.

Het vierde kruiswoord

‘Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Matteüs 27:45-46)



Het vierde kruiswoord



Gedicht hierbij

Lied: Op die heuvel daarginds

Op die heuvel daarginds
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Refrein:

‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat
kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

Van dat ruwhouten kruis
met het bloed van Gods Zoon
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
voor een ieg'lijk die in Hem gelooft.

Refrein:

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat
kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

Help mij Heer, aan dat kruis trouw te zijn tot
de dood,
ook als hier smaad en spot is mijn loon;
want dat kruis droeg mijn straf,
nam de schuld van mij af;
't werd de toegang voor mij tot Gods troon.

Refrein:

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat
kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

Het vijfde kruiswoord

Toen wist Jezus dat
alles was volbracht,
en om de Schrift
geheel in vervulling
te laten gaan zei hij:
'Ik heb dorst.'
(Johannes 19:28)



Het vijfde kruiswoord



Gedicht hierbij

Samenang: Lied 558: 1, 8, 9 en 10
Jezus om uw lijden groot

Jezus, om uw lijden groot,
om Uw leven en Uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

Om de doornen van Uw kroon,
om de gees'ling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

Om Uw kruis, Heer', bidden wij,
om de speerstoot in Uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.

Heer', om Uw vijf wonden rood,
om Uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

Het zesde kruiswoord

Nadat Jezus ervan
gedronken had zei
hij: 'Het is
volbracht.' Hij
boog zijn hoofd en
gaf de geest.
(Johannes 19:30)



Het zesde kruiswoord



Gedicht hierbij

Lied: Middelpunt van ons verlangen

Middelpunt van ons verlangen,
trooster van 't ontrust gemoed,
Jezus, onze dankb're zangen
loven uwe liefdegloed.

Gij woudt van de hemel dalen
op deez' diep bedorven aard',
en voor ons de schuld betalen,
die ons bang gemoed bezwaart.

Liefde, met wat medelijden
zaagt Gij Adams kind'ren aan!
Voor die zondaars woudt Gij strijden,
om hen van de vloek t' ontslaan.
Ja, Gij storttet bloed en tranen
in het bang Gethsémane,
om voor ons de weg te benen
naar 't gewest van rust en vree.

Liefd', in U is al ons leven,
Gij, Gij zijt ons hoogste goed!
Ja, uw kruis heeft ons gegeven,
wat ons eeuwig leven doet.
O, hoe zijn w' aan U verbonden,
Jezus, Redder, 's Vaders Zoon,
onze harten, onze monden
juichen dankbaar tot uw troon!

Het zevende kruiswoord

“En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit”

(Lucas 23:46)



Het zevende kruiswoord



Gedicht hierbij

Samenzang: Als ik in gedachten sta...
De zeven kruiswoorden in een lied

Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak,

Hoe nog stervende zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: “Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet.”

Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
'k weet dan: "Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis."

Zie ik , hoe genaad' ontving,
die met Hem aan 't kruishout hing,
'k bid, mij voelend Hem gelijk,
"Heer, gedenk mij in uw rijk!"

Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had,
'k weet dan, wat mij ook ontvall',
God mij nooit verlaten zal!

Hoor ik, hoe Hij riep: “Mij dorst!”
dan roep ik: “O Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt’re dronk,
die deez’ aard verzoening schonk!”

Op zijn kreet: “Het is volbracht,”
antwoordt mijn aanbidding zacht:
“Jezus, ook voor mij verwierft
Gij verlossing, toen Gij stierft.”

Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zij geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

Gebed

Toelichting bij de collecte

Collectedoel van deze zondag :

Kerkelijke doeleinden

U kunt uw gift geven bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven
via de Scipio-app



Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72

t.n.v. PG Nijverdal o.v.v. Kerkelijke doeleinden

Slotlied (staande): Lied 575: 1 en 6
Jezus, leven van ons leven

Jezus, leven van ons leven,
Jezus dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgestaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Zegen

