

GOEDE VRIJDAG, 7 APRIL 2023

Muzikale medewerking: De Regenboogcantorij o.l.v. Gerdinand Piksen

Organist: Rien Hoekjen

Voorganger: Ds. Hans van Dalen

- Stilte

- Psalmlezing: Psalm 22: 2-6

- Samenzang: Psalm 22: 1 en 2 Mijn God, mijn God...

- Gebed voor de Goede Vrijdag

- Meditatieve woorden bij lezing uit het Johannesevangelie

- Samenzang: Lied 556: 1, 2 en 5 Alles wat over ons geschreven is

- HET LIJDENSEVANGELIE: Jezus gevangengenomen (Johannes 18:1-11)

- Cantorij: O grosse Lieb' (koraal 7 uit de Johannes Passion)

O grote liefd', o liefde boven mate,
Die U bracht in de macht van onverlaten!
Ik leefde in de wereld, lustig blijde.
En Gij moest lijden!

- HET LIJDENSEVANGELIE: Jezus verhoord (Joh. 18: 12-27)

- Cantorij: Petrus der nicht denkt zurück (koraal 20 uit de Johannes Passion)

Petrus, die niet denkt en wikt
Loochent zijne Here,
Maar hem doet een ernst'ge blik
Wenend zich bekeren.
Jezus, zie ook mij zo aan,
Als ik niet, verbeter,
Boeten wil wat 'k heb misdaan,
Roer dan mijn geweten.

- HET LIJDENSEVANGELIE: Jezus voor Pilatus (Johannes 18: 28-40)

- Samenzang: Lied 558: 1, 6, 7 en 8 Jezus, om uw lijden groot
- HET LIJDENSEVANGELIE: de koning bespot (Johannes 19: 1-12a)
- Cantorij: Wer hat dich so geschlagen? (koraal 15 uit de Johannes Passion, 2 coupletten)

Wie heeft U zo geslagen
 Mijn Heiland, en met plagen
 U zoveel kwaads gedaan?
 Gij zijt geen overtreder
 Als wij en d'onzen weder.
 Geen euveldaad hebt Gij begaan!

Ik, ik en mijn zonden,
 Zo menigvoud gevonden
 Als zandkorrels aan het strand,
 Die kostten U die plagen,
 Die sloegen U die slagen,
 U toegebracht door beulenhands.

- HET LIJDENSEVANGELIE: Jezus gekruisigd (Johannes 19: 12b-27)
- Cantorij: Christus der uns selig macht (koraal 21 uit de Johannes Passion)

Christus onze zaligheid
 Rein van alle zonden,
 Werd 's nachts voor ons weggeleid,
 Als een dief gebonden,
 Voor een goddeloos gericht,
 Spel van lage driften,
 Bespuwd, gehoond, vals beticht,
 Naar d' uitspraak van de Schriften.

- HET LIJDENSEVANGELIE: Jezus geeft de geest (Johannes 19: 28-30)
- De paaskaars wordt gedooft door de diaken
- Moment van stilte.

- Cantorij: Tibie Paiom

Wij zingen, prijzen en danken U.

Wij bidden U, onze Heer.

- Gebed voor alle nood, besloten met het gezamenlijk Onze Vader.

- KRUISAFNEMING EN GRAFLEGGING (Johannes 19: 31-42)

- (staande:) Samenzang met cantorij: Lied 590. Nu valt de nacht...

1: cantorij; 2: allen; 3: cantorij; 4: allen; 5: solo, bas

- Met de woorden van Filippenzen 4:7 worden wij heengezonden:

De vrede van God,
die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en gedachten
in Christus Jezus bewaren.

Daarna verlaten wij in stilte de kerk.