

ORDE VOOR DE PSALMENZANGDIENST

23 april 2023, 18.30 uur, De Regenboog Nijverdal

Ouderling van dienst: Jan Jelsma

Welkomstouderling: Jan Eissens

Diakenen: Henny Pastink en Harrie Kisteman

Organist: Jan Ebeltjes

Beamer etc.: Germienke Nijman; Hans Stokvis; Liza Zonnebeld

Voorganger: ds. Hans van Dalen

- Orgelspel vooraf
- Welkom door de ouderling
- Stilte, bemoediging en groet.
- Lied: Johannes de Heer, 446: 1, 2 en 5 (op verzoek)
- Gebed
- Zingen: Psalm 150: 1 en 2
- Luisteren: Gradualepsalm / Antwoordpsalm¹: Psalm 16 (via YouTube)
- Luisteren: Psalm 23 (Goudimel)² (via YouTube)
- Zingen van een Datheenpsalm (niet ritmisch): Psalm 25: 1 en 2³
- Isoritmisch zingen van Psalm 84: 3, 4, 5 en 6 oude berijming (na inleidend orgelspel)⁴
- Ritmisch zingen: Psalm 42: 1, 3 en 7 oude berijming
- Zingen: Psalm 67: 1, 2 en 3
- Zingen: Psalm van Huub Oosterhuis: Lied 25b: 1, 2 en 3⁵
- Zingen: Psalm 139: 1, 5 en 8 (Nieuwe Psalmberijming)⁶
- Dankzegging en voorbeden
- Aankondiging collecte: kerkelijke doeleinden
- Slotlied (staande): Psalmen Anders, 134b: 1, 2 en 3⁷ (melodie: Psalm 134)
- Zegen.

¹ https://www.youtube.com/watch?v=1csz_6b3sAM (Psalm 16, 3e zondag van Pasen)

² <https://www.youtube.com/watch?v=sZ9HoYnly0g> (Psalm 23, Goudimel)

³ Tekst: zie onder

⁴ Tekst: zie onder

⁵ Zie Liedboek 2013

⁶ Tekst: zie onder; Powerpointslides bijgevoegd

⁷ Te downloaden via Liedboek Online

Psalm 25 – berijming van Datheen:

1 Mijn hart hef ik tot U, Heere!
Mijn hoop alleen op U staat.
Behoed mij toch voor onere,
Die mij wenst mijn vijand kwaad.
Zij werden, Heer, zo 't betaamt,
Niet schaamrood, die op U bouwen;
Maar zij zullen zijn beschaamd,
Die de vromen hier benauwen.

2 Heer! wijs mij toch Uwe wegen,
Die Gij wilt dat ik zal gaan;
Tot dezelve maak genegen
Mij, en doe mij die verstaan.
Leer en stier mij naar Uw woord,
In Uwe waarheid geprezen,
Gij zijt mijn hulp; dies nu voort
Wacht ik op U in dit wezen.

===

Psalm 84: 3, 4, 5 en 6 – berijming 1773

3.
Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen;
Steekt hen de hete middagzon
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

4.
Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
Elk hunner zal, in 't zalig oord
Van Sion, haast voor God verschijnen.
Let, HEER der legerscharen, let
Op mijn ootmoedig smeekgebed;
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;
Leen mij een toegenegen oor,
O, Jacobs God, geef mij gehoor.

5.
O God, die ons ten schilde zijt,
En ons voor alle ramp bevrijdt,
Aanschouw toch Uw gezalfde Koning.
Een dag is in Uw huis mij meer
Dan duizend, waar ik U ontbeer,
'k Waar liever in mijns Bondsgods woning
Een dorpelwachter, dan gewend
Aan d' ijdele vreugd' in 's bozen tent.

6.
Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is 't allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

===

Psalm 139: 1, 5 en 8 – nieuwe Psalmberijming

1. HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg;
U hoort de woorden die ik zeg.
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;
U bent vertrouwd met al mijn wegen.

5. U vormde mij tot één geheel;
U weefde ieder lichaamsdeel.
Het is te groot voor mijn verstand:
ik ben een wonder van uw hand.
Ik prijs U, HEER, het blijft mij raken
hoe kunstig U mij wilde maken.

8. Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER,
ik leg ze eerlijk voor U neer.
Toets alles wat ik denk en zeg;
bewaars mij voor een foute weg.
Laat mij in uw nabijheid leven;
wil mij voor eeuwig richting geven.