

Zondag 25 juni 2023

Welkom in de Johannes de Heerdienst
in De Regenboog!



Voorganger: ds. Liesbeth Jansen-Gort

Ouderling van dienst: Wim Slooijer

Ouderling van welkom: Joke van Weert

Diakenen: To Melenboer, Henk Minkjan

Organist: Jan Ebeltjes



Collectedoel van vandaag:



Kerkelijke doeleinden

(pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels etc.)

De collecte wordt gehouden bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal





Op 28 juni a.s. kunt u samen met het Christelijk zangkoor Nijverdalen **PLANDELEN**, d.i. een leuk deftig woord voor wandelen en zwerfvuil (plastic) verzamelen. De start is om 19.00 uur bij De Hoge Es. De gemeente stelt daarvoor grijpers en zakken beschikbaar, dus we houden schone handen. Na afloop is er koffie/thee.

Als u zich ook stoort aan al dat weggegooide plastic en blik, is het goed om de ergernis om te zetten in actie. U bent van harte welkom om ook te helpen.



Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen door ouderling Joke van Weert



Zingen: Komt, laat ons zingen al tezaam

Komt, laat ons zingen al tezaam

God is goed!

Hemel en aarde, prijst Zijn naam

God is goed!

Laat ieder naad'ren tot Zijn troon

Zingen met ons op blijde toon

In melodieën rein en schoon

God is goed!



God is goed
God is goed
in melodieën rein en schoon
God is goed!



O, zegt het voort aan 't verste strand:

God is goed.

Voor elk is plaats in 't vaderland:

God is goed.

Van zonde maakt ons Christus vrij.

Licht in de duist're nacht bracht Hij.

Als zijn verlost en juichen wij:

God is goed!



God is goed

God is goed

Als zijn verlost en juichen wij:

God is goed!



Ginds in de hemel ruist het voort:

God is goed.

Nimmer werd schoner zang gehoord:

God is goed.

Eind'loze eeuwen gaan voorbij.

Nog klinkt dat loflied, vol en vrij.

Duizend, tienduizend juichen blij:

God is goed!



God is goed

God is goed

Duizend, tienduizend juichen blij:

God is goed



Zingen: Dat ons loflied vrolijk rijze

Dat ons loflied vrolijk rijze,
dat het klinge tot Uw eer.
Dat der kind'ren mond U prijze
voor Uw gunst en goedheid Heer.
Looft de Heer! Looft de Heer!
Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Zingt Zijn eer!



Boven bidden, boven denken,
hebt Gij aan ons welgedaan;
neen, wij kunnen U niets schenken,
neem ons staam'lend lied slechts aan.
Looft de Heer! Looft de Heer!
Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Zingt Zijn eer!



De Eng'len en der zaal'gen koren
prijzen U in 't hemelhof.

Ook naar kind'ren wilt Gij horen;
uit hun mond bereidt G' U lof.

Looft de Heer! Looft de Heer!

Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Zingt Zijn eer!



Openingswoorden

Stilte

Bemoediging en groet



Zingen: Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.



Abba, Va, ik bin van Oe,
blief toch nöast mij goan.
Ie allééne weet hoe 'k bin,
weet wa'k heb edoan.
Loat mien hätte bij Oe blie'm.
Nem mij bij de hááne.
Abba, Va, ik bin van Oe,
joa van Oe alleen.



Abba, Vader,
laat mij zijn slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.



Gebed



Zingen: 'k Heb geloofd en daarom zing ik



'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van genâ,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht!



'k Heb geloofd in U, Wie d' aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar Die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder
alle knie zich buigen zal.



Ja, 'k geloof, en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in Uw kracht,
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.



Schriftlezing: Psalm 100

100¹Een psalm voor het dankoffer.

Juich de HEER toe, heel de aarde,

²dien de HEER met vreugde,

kom tot Hem met jubelzang.

³Erken het: de HEER is God,

Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe,

zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.

⁴Kom zijn poorten binnen met een loflied,



Vervolg

hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng Hem hulde, prijs zijn naam:
5de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.



Zingen: Groot is Uw trouw



Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart. Dat bewijst Gij ook nu.



Groot is Uw trouw, o Heer;
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt,
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
nu geeft Gij 't leven der eeuwigheid.



Groot is Uw trouw, o Heer;
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



Schriftlezing: Mattheüs 8: 23 - 27

Naar de overkant van het meer

²³Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden Hem. ²⁴Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. ²⁵Ze maakten Hem wakker en riepen: 'Red ons, Heer, we vergaan!' ²⁶Hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen?' Toen stond Hij op en sprak de wind en het water



Vervolg

bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. ²⁷De mensen stonden verbaasd en zeiden: 'Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?'



Zingen: Scheepke onder Jezus' hoede



't Scheepken onder Jezus' hoede,
met de kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn, op.
Al slaat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
en 't veilig strand voor oog.



Zonne, bied dat scheepj' uw glanzen,
koeltjes, stuwt het zacht vooruit;
golven, steunt gebed en psalmzang
met uw zilv'ren maatgeluid.

Al slaat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
en 't veilig strand voor oog.



Arme zondaar, zie de kruisvlag,
wapp'rend langs den oceaan.
Weet! de Heer is in het scheepje.
Kom! neem uw verlossing aan!
Dies rijst een lied tot God omhoog,
ruischt vol een dankakkoord:
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en 't veilig strand voor oog.



Zingen: Geef de Heiland 't roer in handen

Geef de Heiland 't roer in handen,
van uw aardse levensschip;
Hij zal veilig u doen landen,
Hij kent elke rots en klip.
Zij uw scheepje groot of klein,
laat de Heiland stuurman zijn (2x)



Hoe ook stormen mogen woeden,
laat het roer stil in Zijn hand;
Hij zal in 't gevaar behoeden,
Hij brengt veilig u aan land.
Beeft g' ook al van angst en pijn
laat de Heiland stuurman zijn (2x)



Blijf toch rustig Hem geloven,
richt bij 't felste stormgedruis
't hart omhoog, het oog naar boven;
daar bracht Hij reeds velen thuis.
Hoe ook alles donker schijn'
laat de Heiland stuurman zijn (2x)



Schriftlezing: Johannes 3: 14-21

¹⁴De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, ¹⁵opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. ¹⁶Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. ¹⁷God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar



Vervolg

te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.

¹⁸Over wie in Hem geloofd wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem geloofd is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. ¹⁹Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. ²⁰Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend



worden. ²¹Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.'



Zingen: Op die heuvel daarginds



Op die heuvel daarginds,
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis is voor ons,
toch het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.



'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.



O, dat ruwhouten kruis,
door de wereld gesmaad,
heeft een wond're bekoring en macht.
Want Gods Zoon liet Zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht.



'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.



Van dat ruwhouten kruis,
met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht,
voor een ieder die in Hem gelooft.



'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.



Zingen: Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Ik weet dat mijn Verlosser leeft,
dit is het, wat mij troost hier geeft,
Hij leeft die voor mij stierf;
Hij leeft! dit maakt mij altijd blij,
Hij leeft! mijn Heiland, die voor mij
een levenskroon verwierf.



Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.



Hij leeft! waar Hij ons plaats bereidt;
haast komt Hij weêr in heerlijkheid.
Dit geeft tot juichen stof.
Wat vreugde is die verzeek'ring mij,
dat mijn Verlosser leeft voor mij:
Zijn naam zij eeuwig lof!



Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.



Gij die nog niet voor Jezus leeft!
Neemt aan het leven, dat Hij geeft.
Geen leven zonder Hem!
Hij leeft! Hij roept u: „Komt tot Mij!”
Hij leeft! O, vliedt nu aan Zijn zij,
dan leeft ook gij voor Hem.



Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.



Verkondiging



Zingen: Ik wil zingen van mijn Heiland



Ik wil zingen van mijn Heiland,
van Zijn liefde wondergroot,
Die Zichzelven gaf aan 't kruishout
en mij redde van den dood.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij.



'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij.



'k Wil mijn dierb'ren Heiland prijzen,
spreken van Zijn groote kracht.

Hij kan overwinning geven
over zond' en Satans macht.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij.



Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij.



Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader



Collectedoel van deze week

Collectedoel van vandaag:



Kerkelijke doeleinden

(pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels etc.)

De collecte wordt gehouden bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal



Slotlied: Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neêr.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.



Er komen stromen van zegen,
heerlijk, verkwikkend zal 't zijn:
Op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.

Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neêr.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.



Er komen stromen van zegen,
zend ons de heilstroom nu neêr!
Geef ons die grote verkwikking;
geef z' ons voortdurend, o Heer.

Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neêr.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.



Wegzending



Een gezegende week toegewenst!

