

Zondag 24 september 2023
Welkom in en vanuit De Regenboog!
Thema: My life is in Your hands
Met medewerking van: De Christierockers



Voorganger: ds. Bertine van de Weg

Ouderling van dienst: Berdien Kroeze

Ouderling van welkom: Bertus Konijnenbelt

Diakenen: Henny Mengerink

Gerrit Mengerink

Organist: Rien Hoekjen



Collectedoel van vandaag:

Kerkelijke doeleinden

(pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels etc.)



De collecte wordt gehouden bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of
kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal



Orgelspel



Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen door ouderling Berdien Kroeze



Lied 885: 1 en 2 Groot is uw trouw o Heer



1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Va-der.



Er is geen scha-duw van om-keer bij U.



Ben ik on-trouw, Gij blijft im-mer de-zelf-de,



die Gij steeds waart; dat be-wijst Gij ook nu.



refrein:



Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,



ie - de - re mor - gen aan mij weer be - toond.



Al wat ik no - dig had, hebt Gij ge - ge - ven.



Groot is uw trouw, o Heer, aan mij be - toond.





2 Gij geeft ons vre - de, ver - ge - ving van zon - den,



en uw na - bij - heid, die sterkt en die leidt;



kracht voor van - daag, blij - de hoop voor de toe - komst.



Gij geeft het le - ven tot in eeu - wig - heid.



refrein:



Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,



ie - de - re mor - gen aan mij weer be - toond.



Al wat ik no - dig had, hebt Gij ge - ge - ven.



Groot is uw trouw, o Heer, aan mij be - toond.



Stil gebed

Bemoediging en groet



Zingen: Opwekking 589 Ik wil juichen ...

Opwekking 589 Ik wil juichen voor U mijn Heer

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.



Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.

Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.



Refrein

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.

En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.

Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.



Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.

Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.



Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.

Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.



Refrein

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.



Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja, de Heer is goed,
zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!



Refrein

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.



Gebed



Zingen: Kom aan boord

Zingen: 'Kom aan boord'

voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan
boord!



kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand



voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan
boord!



2x:

kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand



Geloofsbelijdenis (gelezen)



Om te luisteren: De Christierockers met 'Alive'



'Alive' van Natalie Grant

Who but You, could breathe and leave a trail of galaxies and dream of me?

What kind of Love is writing my story till the end with Mercy's pen? Only You.

Wie behalve U kan ademen en een spoor van sterrenstelsels achterlaten en dromen over mij?

Welk soort liefde schrijft mijn verhaal tot het einde met de pen van genade? Alleen U.



What kind of king would choose to wear a crown that bleeds and scars to win my heart?

What kind of Love tells me I'm the reason He can't stay inside the grave? You. Is it You?

Wat voor soort koning zou ervoor kiezen om een kroon te dragen die bloedt en littekens veroorzaakt om mijn hart te winnen?

Welk soort liefde vertelt mij dat ik de reden ben dat Hij niet in het graf kan blijven? U. Bent U het?



*Standing here before my eyes, every part of my heart cries
alive! Alive!*

*Look what Mercy's overcome; Death has lost and Love has
won*

Alive! Alive!

Die hier voor mijn ogen staat; elk deel van mijn
hart roept Hij leeft! Hij leeft!

Zie wat genade overwon; de dood verloor en de
liefde won

Hij leeft! Hij leeft!



Hallelujah, Risen Lord, the only One I fall before, I am His because He is Alive.

Who could speak, and send the demons back from where they came with just one Name?

Halleluja, opgestane Heer, de Enige voor wie ik kniel. Ik ben van hem omdat Hij leeft.

Wie kon spreken en zond de demonen terug naar waar ze vandaan kwamen met slechts één Naam?



*What other heart would let itself be broken every time till He
healed mine?*

*You. Only You could turn my darkness into dawn; running
right into Your arms*

Alive! Alive!

Welk ander hart zou zich elke keer laten breken
tot Hij mijn hart heelde?

U. U alleen kon mijn duisternis in licht veranderen;
toen ik regelrecht in uw armen rende.

Hij leeft! Hij leeft!



Look what Mercy's overcome; Death has lost and Love has won

Alive! Alive! Hallelujah, Risen Lord, the only One I fall before

Zie wat genade overwon; de dood verloor en de liefde won. Hij leeft! Hij leeft!

Halleluja, opgestane Heer, de Enige voor wie ik kniel



*I am His because He is Emmanuel, the promised King the
baby who made angels sing*

*Son of Man who walked with us, healing, breathing in our
dust*

Ik ben van hem want Hij is Emmanuel, de
beloofde Koning

De baby die engelen liet zingen, Mensenzoon die
met ons meeliep, Genezing, inademing van ons
stof



*The author of all history, the answer to all
mysteries*

*The Lamb of God who rolled away the stone in front of
every grave.*

De auteur van alle geschiedenis, het antwoord op
alle mysteries

Het Lam van God dat wegrolde de steen voor elk
graf.



*Alive! Alive! Look what Mercy's overcome; Death has lost
and Love has won*

Alive! I am His because He is alive. Alive!

Hij leeft! Hij leeft!

Zie wat genade overwon; de dood verloor en de
liefde won.

Hij leeft!

Ik ben van hem want Hij leeft. Hij leeft!



Matteüs 14: 22-32

22 Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd.

23 Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden.



De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het water.



26 Toen de leerlingen Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: 'Een geest!' en schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: 'Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!' 28 Petrus antwoordde: 'Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe



moet komen.'

29Hij zei: 'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: 'Heer, red me!'



31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?' 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen.



Deuteronomium 33: 27a

Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig.



Zingen: Psalm 31:1 en 2 (nieuwe psalmberijming)

Psalm 31: 1 en 2 (nieuwe psalmberijming)

1. Ik schuil bij U met al mijn zorgen.
O HEER, beschaam mij niet,
U die steeds redding biedt.
Bij U, mijn rots, ben ik geborgen.
U zult mij zorgzaam leiden,
van dreiging mij bevrijden.



2. Mijn leven leg ik in uw handen.
U, trouwe God, maakt vrij.
Ik haat afgoderij,
maar voel voor U de liefde branden,
voor U die mijn ellende
en zielsbenauwdheid kende.



Overdenking

Thema: My life is in Your hands



Om te luisteren: My life is in Your hands



Nederland
—zingt—

'k Stel mijn vertrouwen

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.



Gebeden



Collectedoel van vandaag:



Kerkelijke doeleinden

(pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels etc.)

De collecte wordt gehouden bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal



Slotlied: Wie maar de goede God laat zorgen

Gezang 429: 1 en 3 (uit Liedboek voor de kerken)

Wie maar de goede God laat zorgen

1 Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godd'lijk, wonderbaar:
Wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.



3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt Zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindelijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.



Zegen



De Christierockers speelt 2 nummers



The blessing



My lighthouse



Wel thuis en een gezegende week gewenst!

