

Welkom in Het Centrum

Zondag 26 november 2023

Eeuwigheidszondag



Voorgangers: ds. Wolter Broekema & ds. Liesbeth
Jansen-Gort

Organist: Ineke ten Brug

Lector: Marieke Tijhuis-Stegeman

M.m.v. Wilfried Allaerts op dwarsfluit

Collectedoel van deze zondag :

Kerkelijke doeleinden



U kunt uw gift geven in de collectekoker.

Ook kunt u uw gift geven
via de Scipio-app



Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72

t.n.v. Diaconie PG Nijverdal

U hoort vooraf:



Sarabande uit Sonate voor
fluitsolo, J.S. Bach
(1685-1750), BWV 1013

Welkom en mededelingen



Muziek:

Sonatina uit Actus Tragicus
(‘begraveniscantate’),
J.S. Bach, BWV 106



Pastorale mededelingen





1. Heer, herinner u de namen
van de mensen van voorbij.
Hen gedenken wij hier samen
en wij danken u, dat zij
mochten wonen in ons leven,
in ons hart, in onze tijd.
Wil een eeuwig thuis hun geven,
schenk hun uw barmhartigheid.

2. Heer, herinner hoe zij heten,
die vervaagden in de tijd,
of bij leven zijn vergeten,
houd hen vast in eeuwigheid.
En wie nooit een naam ontvingen,
ongezien en onbemind,
wil met liefde hen omringen
en hen aanzien als uw kind.



3. Heer, herinner onze namen
als wij vallen uit de tijd.

Neem ons op in uw genade
scheld ook onze schulden kwijt.

Dat ook wij, na onze dagen,
voor wie na ons nog bestaan,
zijn tot zegen, zegen dragen,
zie ons met ontferming aan.



Stil gebed



Bemoediging en groet

Zingen lied 283: vers 1, 3, 4 en 5



1 In de veelheid van ge - lui - den



in het stor-men van de tijd,



zoe-ken wij het zach - te sui - zen



van het woord, dat ons ver-blijdt.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister mee.



Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.

Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.



5. Die ons naam voor naam wilt
noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!



Gebed



Schriftlezing:



- Genesis 35: 16-21



Toen ze weer uit Betel waren vertrokken en nog maar een uur of twee van Efrat verwijderd waren, moest Rachel bevallen. Het was een moeizame bevalling en ze had het erg zwaar, maar de vroedvrouw zei tegen haar: “Troost je: je hebt er een zoon bij!” En terwijl het leven van haar week – want ze stierf – gaf zij hem de naam Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Bethlehem. Op haar graf plaatste Jakob een gedenksteen, die tot op de dag van vandaag de plaats van Rachels graf aangeeft. Israel reisde verder en sloeg zijn tent op even voorbij Migdal-Eder.



Schriftlezing:



- Matteüs 28: 20



En houd dit voor ogen: ik ben
met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van
deze wereld.





1 Heer on-ze Heer, hoe zigt Gij aan-we-zig



en hoe on-zeg-baar ons na - bij.



Gij zigt ge-sta-dig met ons be-zig,



on-der uw vleu-gels rus-ten wij.

2. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft u ooit gezien.



Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

3. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.



Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

4. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij
aanwezig waar ook ter wereld mensen
zijn. Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.



Verkondiging



Muziek:

Siciliana, G.B. Pergolesi
(1710-1736)



Gedachtenis van de namen



Inleidende woorden

Kaarsen worden
ontstoken aan de Paaskaars



Luisterlied

Luisterlied 'Wees gerust' -Hans Kroon



Ik moet nog heel vaak aan je denken
omdat je hier niet meer kunt zijn
Soms een traan, altijd een glimlach
want de tijd verzacht de pijn.

Al zullen wonden nooit echt helen
- daarvoor zijn ze echt te diep -
Ik heb geleerd te accepteren
hoe voor jou het leven liep.



En wees gerust, ik zal je nooit vergeten
zolang ik leef, draag ik je met me mee.
En door de liefde die we deelden
alle schitterende beelden
voel ik je altijd in mijn hart...
en om me heen.

Toch, het 'missen' lukt steeds beter
het klinkt hard, maar het is waar.
Mijn leven brengt me verder
want ik ben hier en jij bent daar.



Maar ik zal je weer ontmoeten
in een licht dat eeuwig brandt.
Dan komen wij elkaar weer tegen
en gaan we verder, hand in hand.



Dus wees gerust, ik zal je nooit vergeten
zolang ik leef, draag ik je met me mee.
En door de liefde die we deelden
alle schitterende beelden
voel ik je altijd in mijn hart...
en om me heen.



Want in het licht van de liefde
komt alles ooit weer goed.

Wordt iedereen weer teruggevonden
heeft niemand last van oude wonden,
want onze zielen zijn verbonden
met één Bron die alles stromen doet!



Dus wees gerust, ik zal je nooit vergeten
zolang ik leef, draag ik je met me mee.
En door de liefde die we deelden
alle schitterende beelden
voel ik je altijd in mijn hart...en om me heen.



Korte stilte

*De namen worden gelezen en
kaarsen ontstoken*



2022:

9 november	Wilhelmina van Os-Maassen van den Brink	94 jaar
15 november	Janna van de Riet-Bosch	79 jaar
17 november	Geertrui Eeftink-Pluimers	87 jaar
18 november	Gerrit van Pijkeren	95 jaar
19 november	Dirk de Gier	93 jaar
21 november	Leuntje van Egmond-ten Donkelaar	80 jaar
30 november	Pieter Wittebol	92 jaar
2 december	Maria de Jong-van Weezep	99 jaar
5 december	Jan Langkamp	94 jaar
5 december	Jan Hendrik Ooink op den Dijk	78 jaar



27 oktober '23	Albertha Hendrika Ooink op den Dijk-Kelder	74 jaar
13 december	Geertje Alberts-Hemmink	86 jaar
13 december	Gerrit Hoek	89 jaar
16 december	Barend Gerrit Stellingsma	81 jaar
20 december	Johanna Hendrika Ligtenberg-Veneman	93 jaar
23 december	Marijke ten Brinke-Oosterbroek	75 jaar
23 december	Berend Dinant Strokap	79 jaar
30 december	Gerritdina Harmsen-Valk	90 jaar
31 december	Grietje Kruimelaar	90 jaar



2023:

3 januari	Marinus Dekkers	75 jaar
10 januari	Hendrik Karkdijk	82 jaar
21 januari	Klaasje Bentsink-Friskorn	87 jaar





1 Licht dat ons aan-stoot in de mor-gen,



voor-tij-dig licht waar-in wij staan



koud, één voor één, en on-ge - bor-gen,



licht o-ver-dek mij, vuur mij aan.



Dat ik niet uit-val, dat wij al - len



zo zwaar en droe - vig als wij zijn



niet uit el-kaars ge-na-de val-len



en doel-loos en on-vind-baar zijn.

2023 (vervolg):

24 januari	Edwin de Jong	51 jaar
30 januari	Berend Jan Koopman	87 jaar
6 februari	Gerridina Nooteboom-de Jong	82 jaar
7 februari	Johan Hallink	83 jaar
9 februari	Grada Johanna Smit-Eilander	70 jaar
1 april	Hendrik Derk Smit	72 jaar
13 februari	Gerrit Casimirus van Brink	76 jaar
16 februari	Gezina Slettenhaar-Pennings	89 jaar
24 februari	Gerrit Middelesch	90 jaar
4 maart	Jan Leeftink	83 jaar
12 maart	Jan Willem Middag	69 jaar



12 maart	Aaltje Weinreder-Schoenmaker	86 jaar
13 maart	Gerrit Jan den Ouden	96 jaar
30 maart	Antonij van der Cozijne	88 jaar
3 april	Willem Baan	81 jaar
9 april	Aaltje Kampman-ten Dam	76 jaar
12 april	Margrita Kruizenga-Bies	72 jaar
23 april	Aaltje Kalkman-ter Haar	89 jaar
30 april	Hendrikje Boer	82 jaar
30 april	Everdina Pennink-Slooijer	87 jaar
3 mei	Aaltjen Schoten-Voortman	83 jaar
10 mei	Gerhard Koopman	81 jaar





2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.

Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

2023 (vervolg):

15 mei	Gezines Schutten	86 jaar
15 mei	Derk Snellink	67 jaar
9 juni	Tjeerske Hagedoorn-Warris	76 jaar
13 juni	Hendrikus Ramerman	94 jaar
22 juni	Klaas Zwier	71 jaar
24 juni	Alida Barendina Frederika van Leeuwen- van Kooten	77 jaar
28 juni	Christina Maria Dirkje Teerink-Koldenhof	97 jaar
6 juli	Gerrit Hendrik Stam	87 jaar
16 juli	Gerrit Jan Scholten	70 jaar
26 juli	Gerrit Hendrik Lohuis	66 jaar
31 juli	Hendrikus Hekman	76 jaar



1 augustus	Tinus Geerts	89 jaar
4 augustus	Hendrik Jan van de Riet	79 jaar
6 augustus	Bernardus Antonius Johannes Roelofs	73 jaar
6 augustus	Arie Zieleman	67 jaar
10 augustus	Hendrikus Hietland	82 jaar
10 augustus	Gijsbarta Cornelia Valk-Bontan	87 jaar
17 augustus	Cornelus Timmer	77 jaar
20 augustus	Jennigje Bergman-Heijink	89 jaar
21 augustus	Johannes Ekkel	87 jaar
21 augustus	Johan Poffers	72 jaar
23 augustus	Tjitske Luchtmeijer-de Jong	88 jaar



3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.

Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.

Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.



2023 (vervolg)

27 augustus	Klaas Kersing	87 jaar
29 augustus	Koendert Plaggenmarsch	89 jaar
30 augustus	Gerrigje Kelder-Podt	88 jaar
3 september	Martha Wilhelmina van Keulen-van der Zande	71 jaar
5 september	Jan Albert Jansen	76 jaar
14 september	Hendrikje Johanna Beuze-Sasbrink	89 jaar
18 september	Albertje Munsterman-Bies	66 jaar
24 september	Gerda Berendina Hulsman-Tuenter	82 jaar
25 september	Johan Aal	79 jaar
2 oktober	Merk Gerrit Kingma	86 jaar



6 oktober	Jan Kruimelaar	77 jaar
6 oktober	Hendrikje Torny	60 jaar
13 oktober	Jacob Wolff	56 jaar
17 oktober	Willemina Ponsteen-Exel	88 jaar
20 oktober	Willem Slooijer	78 jaar
24 oktober	Gerrit Jan Beuze	75 jaar
28 oktober	Arendina Dollekamp-ter Avest	100 jaar
1 november	Gezinus Scholing	89 jaar
5 november	Bastiaan Rollof	95 jaar
8 november	Feniks Greevink	80 jaar
18 november	Harm de Graaf	85 jaar



Muziek:

Pie Jesu, uit Requiem in D-mineur, Op.
48, G. Fauré (1845-1924)



*Lieve Heer Jezus, geef hun rust,
geef hun eeuwige rust.*

Dankgebeden en voorbeden



Aansluitend zingen wij 'Abba Vader'

1. Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.



2. Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.



Collectedoel van deze zondag :

Kerkelijke doeleinden



U kunt uw gift geven in de collectekoker.

Ook kunt u uw gift geven
via de Scipio-app



Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72

t.n.v. Diaconie PG Nijverdal

Slotzang



726: vers 1, 2 en 5

Hoor, een heilig koor van
stemmen



1 Hoor, een hei-lig koor van stem-men,



staan-de aan de gla - zen zee,



hal-le - lu-ja, hal-le - lu-ja,



God zij glo-rie, zin - gen zij.



Me-nig - ten die geen kan tel-len,



als de ster-ren in hun glans,



psal-men zin-gend, pal - men dra-gend,



in de he - mel is een dans.



2. Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volharden tot het eind,
tot u baden in vertrouwen
die nu stralende verschijnt.

5. Nu omstraalt het licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.



Wegzending en Zegen



Gezongen: Amen (3x)

Er is nu in de kerkzaal gelegenheid om een lichtje te ontsteken en om elkaar bij koffie en thee te ontmoeten. Familieleden mogen een herdenkingskaars meenemen als troost en bemoediging.



Collectedoel van deze zondag :

Kerkelijke doeleinden



U kunt uw gift geven in de collectekoker.

Ook kunt u uw gift geven
via de Scipio-app



Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72

t.n.v. Diaconie PG Nijverdal

Muziek:

Wohl mir dass ich Jesum habe, uit cantate
Herz und Mund und Tat und Leben, BWV
147, J.S. Bach (1685-1750)



Wat een voorrecht dat ik Jezus heb, o,
hoe stevig houd ik hem vast, dat hij mijn
hart verkwikke, als ik ziek ben en
bedroefd. Ik heb Jezus, die mij
liefheeft en zich aan mij gegeven
heeft; Ach, daarom laat ik Jezus niet
los, ook al breekt mijn hart in mij.



Jezus zal mijn vreugde blijven, balsem voor mijn hart, en troost; Jezus hoedt mij ook in 't lijden, hij is van mijn leven de kracht, van mijn ogen de lust en de zon, hij is de schat en gelukzaligheid van mijn ziel; Daarom zal Jezus altijd in mijn hart en nooit uit mijn ogen zijn.

