



Zondag 25 februari 2024

Welkom in en vanuit De Regenboog!

(Voor de dienst zingen we één lied)



Bouw mee aan verandering!! Wanneer: zomer 2025.

Ga mee met World Servants en ontdek dat een werkvakantie in een ontwikkelingsland of Nederland ook jouw leven verandert.

Kom naar de infomiddag!



Waar? In het Spectrum

Wanneer? Zondagmiddag 10 maart van 15.30 tot ca.16.30 / 17.00uur.

Namens het Missionair Jongerenwerk Nijverdal-Hellendoorn.

Graag voor 2 maart even aanmelden bij: dinanddubbink@pgnijverdal.nl

(World Servants hanteert een minimumleeftijd voor deelname aan de projecten van +/- 16 jaar.)

Voorganger: ds. Liesbeth Jansen-Gort

Ouderling van dienst: Piet Jansen

Ouderling van welkom: Jaco Wessels

Diakenen: Hanny/Wil Middelesch

Jan Vossebelt

Koster: Dinand Dubbink

Organist: Jan Ebeltjes



Collectedoel van deze zondag:

KIA: Binnenlands diaconaat



De collecte wordt gehouden bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG

Nijverdal



Voor de dienst: Joh. De Heer 256 Tel uw zegeningen

Als op 's levenszee de stormwind om u loeit
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.



Refrein:

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
tel ze allen en vergeet er geen.

Tel ze alle noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.



Drukken 's levens zorgen u soms zwaar
terneer,
schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de
Heer.

Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
dan zal 't harte zingen en de zorgen vlien.



Refrein:

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
tel ze allen en vergeet er geen.

Tel ze alle noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.



Zo in alle moeite, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is
overal.

Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij
te moe.



Refrein:

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
tel ze allen en vergeet er geen.

Tel ze alle noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.



Welkom en mededelingen
door ouderling
Jaco Wessels

Hertelijk
Welkom!



Lied: Geef m'een geloof, zo vast, zo sterk

Zingen: Johan de Heer 484: 1 en 2 Geef m'een geloof...

Geef m'een geloof, zo vast en sterk,
dat 'k bergen in Uw naam verzet;
geef 't kinderlijk vertrouwen mij,
Dat wacht naar antwoord op 't gebed!



En laat Uw liefde meer en meer
Mijn hart vervullen, dierbre Heer!
En laat Uw liefde meer en meer
Mijn hart vervullen, dierbre Heer!



Vers 2

Ik wens elk uur, elk ogenblik,
te leven voor dit doel alleen,
dat 'k van mijns Heilands liefdemacht
vertel aan ieder, groot en klein,



om hen te brengen aan Zijn voet,
die Hij gekocht heeft met Zijn bloed.
Om hen te brengen aan Zijn voet,
die Hij gekocht heeft met Zijn bloed.



stilte
bemoediging
groet



Zingen: Er is een God die hoort



Lied: Er is een God die hoort

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.

Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.



Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.



Vers 2

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van 't gans heelal.



Want onze Schepper, koning der aard',
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.



Vers 3

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt 's Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.



Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is 't eeuwig licht.



Gebed



Veilig in Jezus' armen

Lied: Johan de Heer 523 Veilig in Jezus' armen

Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart;
daar, in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len,
zingend van liefd' en vree,



ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.



Vers 2

Jezus, mijn dierb're Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt



en 't oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.



Psalm 89: 1 t/m 3

1 Een kunstig lied van de Ezrachiet Etan.

2 Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen,
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.

3 Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,
uw trouw hebt U in de hemel gevestigd.



Johan de Heer 283: 1 en 2 Vaste rots van mijn behoud

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaduw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.



Vers 2

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.



Lucas 9: 18 t/m 26

Onderricht aan de leerlingen

¹⁸Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij Hem waren, stelde Hij hun de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' ¹⁹Ze antwoordden: 'Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer



anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan.’²⁰ Hij zei tegen hen: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ Petrus antwoordde: ‘De door God gezonden messias.’²¹ Hij gebod hun uitdrukkelijk dat tegen niemand te



zeggen.

²²Hij zei: 'De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal Hij uit de dood worden opgewekt.'



²³Tegen allen zei Hij: 'Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.

²⁴Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van



Mij, zal het behouden. ²⁵Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? ²⁶Als iemand zich schaamt voor Mij en mijn woorden, zal de Mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer



Hij komt in de stralende luister die
Hemzelf, de Vader en de heilige
engelen omgeeft.



Johan de Heer 13: Ik wandel in het licht met Jezus

Ik wandel in het licht met Jezus
Het donk're dal ligt achter mij
En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen
Welk een liefdevolle vriend is Hij.



Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus
En 'k luister naar Zijn dierb're stem
En niets kan mij van Jezus scheiden
Sinds ik wandel in het licht met Hem.



Vers 2

Ik wandel in het licht met Jezus
Mijn ziel is Hem gans toegewijd
Met Hem verrezen tot nieuw leven
Volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.



Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus
En 'k luister naar Zijn dierb're stem
En niets kan mij van Jezus scheiden
Sinds ik wandel in het licht met Hem.



Vers 3

Ik wandel in het licht met Jezus
O mocht ik zelf een lichtje zijn
Dat straalt te midden van de wereld
Die gebukt gaat onder zorg en pijn.



Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus
En 'k luister naar Zijn dierb're stem
En niets kan mij van Jezus scheiden
Sinds ik wandel in het licht met Hem.



Verkondiging

("Christus" van Rembrandt)



Johan de heer 57: Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen.
dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.



Refrein:

Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.



Vers 2

Er komen stromen van zegen,
heerlijk, verkwikkend zal 't zijn:
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.



Refrein:

Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.

Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.



Vers 3

Er komen stromen van zegen,
Zend ons de heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z' ons voortdurend, o Heer!



Refrein:

Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.

Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.



Collectedoel van deze zondag:

KIA: Binnenlands diaconaat



De collecte wordt gehouden bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG

Nijverdal



Dankgebed
Voorbede
Stil gebed
Onze Vader



Lied: Lichtstad met Uw paarlen poorten



ELB 413: 1, 2 en 4: Lichtstad met uw paarden poorten

1.

Lichtstad met uw paarden poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.



Vers 2

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.



Vers 4

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarden poorten
In het nieuw Jeruzalem.



Wegzending en zegen met gezongen AMEN



Wel thuis en een gezegende week gewenst

