

Zondag 10 maart 2024

Welkom in de Taizéviering  
in De Regenboog!



U wordt verzocht in stilte  
de kerk binnen te gaan

Het combo speelt



# *Wat is Taizé?*







**Taizé is een oecumenische  
broedergemeenschap in Frankrijk.**



# Ruim 800 kilometer rijden...



# ...in het prachtige Bourgondië



**Een oase  
van rust**





# Een oase van rust





# Drieduizend (jonge) mensen bij elkaar

▪ Eten...

▪ Kletsen...

▪ Slapen...





# Drieduizend (jonge) mensen bij elkaar

- Eten...
- Kletsen...
- Slapen...



*Maar vooral...*



▪ **Viering:**

*Zingen,  
bidden,  
lezen,  
stil zijn*



***Maar vooral...***

▪ **Ontmoeting**

▪ **Viering**





***Maar vooral...***

▪ **Ontmoeting**

▪ **Viering**

▪ **Bezinning**





***Ooit  
begonnen,  
tijdens de  
Tweede  
Wereldoorlog  
door het werk  
van 'frere  
Roger'...***







***Ooit  
begonnen,  
tijdens de  
Tweede  
Wereldoorlog  
door het werk  
van 'frere  
Roger'...***



***“Een  
gemeenschap  
waarin eenvoud  
en goedheid  
van hart  
centraal  
zouden staan”***





## Taizé-oprichter frère Roger doodgestoken

Gepubliceerd: 16 augustus 2005 23:10

Laatste update: 17 augustus 2005 18:11



**TAIZE - Protestantse en rooms-katholieke kerkleiders en gelovigen hebben geschokt gereageerd op de moord op de oprichter van de oecumenische Taizé-gemeenschap, frère Roger Schutz. De 90-jarige geestelijke werd dinsdagavond tijdens het avondgebed in de kloostergemeenschap in Frankrijk voor de ogen van bezoekers neergestoken door een waarschijnlijk geestelijk gestoorde vrouw.**

De protestant Schutz, in 1915 geboren in de Zwitserse plaats Provence, overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Frère Aloïs, een rooms-katholieke broeder uit de gemeenschap, zal hem opvolgen. De 51-jarige Duitser was op de rooms-katholieke Wereldjongerendagen in Keulen toen hij het bericht over de dood van Schutz hoorde. Hij keerde direct terug naar Taizé.

***In 2005 werd frère Roger neergestoken tijdens het avondgebed***







***Frère Alois volgde hem op als overste***







# *Ontmoeting met jongeren uit vele landen*





***Ook corvee doen hoort erbij***





# *Ook corvee doen hoort erbij*





# *Primitief camperen*





# *Eenvoudige maaltijden*



*hoogtepunt*

*'Niet uit te leggen'*

*'Moet je meemaken'*

***Zaterdagavond-viering***





*hoogtepunt*

**‘Niet uit te leggen’**

**‘Moet je meemaken’**

***Zaterdagavond-viering***



*hoogtepunt*

**‘Niet uit te leggen’**

**‘Moet je meemaken’**

***Zaterdagavond-viering***











***De gemeenschap heet iedereen  
welkom, omdat alle mensen deel  
uitmaken van Gods gezin***





We beginnen in stilte

De kaarsen worden ontstoken



Zingen: Wait for the Lord

# Wait for the Lord

$\text{♩} = 48$

Wacht op de HEER, Zijn dag is nabij. Wacht op de HEER en houd moed!



Wait for the Lord, whose day is near.



Wait for the Lord: be strong, take heart!





# Gebed



Zingen: In manus tuas pater



♩ = 74

Vertaling: In Uw handen, Vader, leg ik mijn leven.



In manus tuas, Pater commendum spiritum meum, in

Sim Midim Fa# Sim La Re Mim Solaug<sup>7</sup> La Re



manus tuas, Pater commendum spiritum meum, in





Psalmlezing: Psalm 86: 1 - 10

Hoor mij, Heer, en antwoord mij,  
ik ben verzwakt en arm.

Behoed mij, want ik ben u toegewijd,  
red uw dienaar die op u vertrouwt,  
u bent mijn God.



Zingen: Blijf met uw genade



Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. O,



blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.



Vervolg lezing



Wees mij genadig, Heer,  
heel de dag roep ik tot u,  
verblijd het hart van uw dienaar,  
naar u verlang ik, Heer.

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,  
uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.





Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. O,



blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.



Vervolg lezing



Hoor mijn gebed, Heer,  
luister naar mijn smeken.  
In dit uur van mijn nood roep ik u aan,  
want u geeft mij antwoord.



Zingen: Blijf met uw genade



Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. O,



blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.



Vervolg lezing



Geen god is u gelijk, Heer,  
uw daden zijn zonder weerga.  
Alle volken, door u gemaakt, komen  
en buigen zich, Heer, voor u  
en prijzen uw naam.  
U bent groot, u doet wonderen,  
u alleen bent God.



Zingen: Blijf met uw genade



Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. O,



blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.



# Jezus door de duivel op de proef gesteld

[1] Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, [2] waar Hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. [3] De duivel zei tegen Hem: 'Als U de



Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ [4] Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”’ [5] Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen plaats en liet Hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. [6] De duivel zei tegen Hem: ‘Ik geef U de macht over dat alles en ook de





roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; [7] als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn.’ [8] Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereeer alleen Hem.”’ [9] De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette Hem op het hoogste punt van de tempel en



zei tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. [10] Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken." [11] En ook: "Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen." [12] Maar Jezus antwoordde: 'Er is gezegd: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef." [13] Toen de





duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan.



Zingen: La ténèbre / Heel het duister



# La ténèbre

♩ = 66



Heel het duis-ter is vol van luis-ter door uw licht, de



nacht is als de dag net zo hel-der. Heel het





# Meditatie



# Stilte



Zingen: Mon âme se repose





Mon âme se repose

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,  
Hij is mijn licht, mijn heil.

Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,  
Zij vindt rust in Hem



Voorbede

Kyrie 12

Stil gebed



Ky-ri-e, ky-ri-e, ky-ri-e e-lei-son, lei-son

Onze Vader

(afwisselend met een Kyrie)



Lied: Nothing can ever



Lied: Nothing can ever

*Niets kan ons scheiden van de liefde van God*







Nothing can ever come between us and the love of God, the



love of God re-vealed to us in Christ Je- sus.



# Zegenbede



Lied: Christe Lux Mundi

Christe, lux mundi,  
qui sequitur te  
habebit lumen vitae,  
lumen vitae.

*Licht van de wereld, wie U volgt op uw weg,  
die heeft het licht van leven, le-venslicht*



Collecte bij de uitgang



Collectedoel van deze zondag:

*Kerkelijke doeleinden*



De collecte wordt gehouden bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal



Instrumentale muziek door het combo

# Instrumentale muziek door het combo



Een gezegende week gewenst