



Zondagavond 28 april 2024

Welkom in de zangdienst in De Regenboog!

Voorganger: ds. Liesbeth Jansen-Gort

Ouderling van dienst: Dick Beltman

Ouderling van welkom: Piet Jansen

Diakenen: Alie Pennings, Jan Vossebelt

m.m.v. de vocalgroep "Faith and Friends, Geerdijk

o.l.v. Eddie van Braam, die ook de samenzang begeleidt



Collectedoel van vandaag:

Kerkelijke doeleinden



De collecte wordt gehouden bij de uitgang. Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of kunt u uw gift overmaken op rekeningnr. NL96 RABO 0327 3039 72

t.n.v. PG Nijverdal



Faith & Friends zingt: God of wonders

Faith & Friends zingt: God of wonders



Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen
door ouderling
Piet Jansen



Samenzang: Prijst de Heer met blijde galmen



Prijst den Heer met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k zal, zoo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn' lof:
'k zal, zoo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Hem verhogen in mijn lied.



Zalig hij, die, in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft!
hij, die, door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in 't hachelijkst lot
vestigt op de Heer, zijn God!
Vestigt op de Heer, zijn God!



't Is de Heer, Wiens alvermogen
't groot heelal heeft voortgebracht;
Die, genadig, uit de hoge
ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
en aan elk, die Hem verbeidt,
trouwe houdt in eeuwigheid.
Trouwe houdt in eeuwigheid.



Enkele woorden

Korte stilte

Bemoediging en groet



Faith & Friends zingt:

- Immer dichterbij Uw zij
- Zijn naam is wonderbaar



Gebed



Samenzang: Welk een vriend is onze Jezus



Welk een vriend is onze Jezus
die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede
dikwijls drukt ons zonde neêr.

Juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.



Leidt de weg soms door verzoeking
dat ons hart in 't strijduur beeft.

Gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem, die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij die ons lijden draagt?

Jezus biedt ons aan genezing;

Hij alleen is 't, die ons schraagt.



Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg!
Dierbr'e Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten
gaan wij biddend tot de Heer.
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.



Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe



Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.



Bijbellezing: Psalm 138

1 Van David.

Ik wil U loven met heel mijn hart,
voor U zingen onder het oog van de goden,
2 mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt U beloofd,
tot eer van uw naam.



Vervolg

3 Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

4 Laten alle koningen op aarde U loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.

5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
'Groot is de majesteit van de HEER.

6 De HEER is hoogverheven!
Naar de nederige ziet Hij om,



de hoogmoedige doorziet Hij van verre.'

7Al is mijn weg vol gevaren,

U houdt mij in leven,

U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,

uw rechterhand brengt mij redding.

8De HEER zal mij altijd beschermen.



HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.



Faith & Friends zingt:

- Daar zijn geen grenzen
- Hoe groot zijt Gij



Verkondiging



Faith & Friends zingt samen met gemeente



Refrein:

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.



Refrein:

Tel Uw zegeningen, één voor één,
tel ze alle en vergeet er geen een,
tel ze alle, noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.



Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader



Slotlied samenzang: Ik wil zingen van mijn Heiland



Ik wil zingen van mijn Heiland,
Van Zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.



Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser
met Zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade;
droeg mijn schuld en ik was vrij.



'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.



Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser
met Zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade;
droeg mijn schuld en ik was vrij.



'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van Zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven
over zond' en satans macht



Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser
met Zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade;
droeg mijn schuld en ik was vrij.



Ik wil zingen van mijn Heiland
hoe Hij smarten leed en pijn;
om mij 't leven weer te geven
eeuwig eens bij Hem te zijn



Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser
met Zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade;
droeg mijn schuld en ik was vrij.



Wegzending en zegen (gesproken Amen)



Samenzang: Ga nu heen in vrede



Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.



Een gezegende week gewenst

