

**Orde van dienst voor Goede Vrijdag, 29 maart 2024, Het Centrum, 19.30 uur**

**Welkom en zingen: Lied 556 “Alles wat over ons geschreven is”**

**Openingswoorden**

**Korte stilte, bemoediging en groet**

**Zingen: Lied 575: 1, 3 en 6 “Jezus leven van ons leven”**

**Gebed**

**Schriftlezing Marcus 15:16-32 en zingen: Lied 558: 1, 8 en 10**

**Schriftlezing Marcus 15:33-39 en Zingen: Gezang 189: 1, 2 en 4**

**Verkondiging**

**Orgelspel**

**Tafelgebed, Onze Vader**

**Zingen: Lied 512: 1, 2 en 5 “O Jezus, hoe vertrouwd en goed”**

**Instellingswoorden**

**Gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel)**

**Luthers avondgebed**

**Slotlied: “Heer, leer ons zien” (Op melodie lied 247)**

Heer, leer ons zien, want soms lijkt dit bestaan,  
zinloos en vaag, in nevels op te gaan,  
voelen wij ons verloren en alleen,  
dwalen wij zomaar rond en nergens heen.

Heer, Leer ons zien, de zin en het verband:  
U ons begin, en U ons vaderland.  
Wees weer de God die ons heeft uitgedacht,  
wees weer de vader, die ons thuis verwacht.

Heer, onze God, U maakt ons duister licht;  
in onze mist scheidt U een vergezicht,  
ieder van ons, hoe nietig hij ook is,  
heeft in Uw samenhang betekenis.

U bent de kracht die ons tot leven riep,  
U bent de hoop van allen die U schiep.  
U bent de band die heel de mensheid bindt,  
U het geluk dat zij tenslotte vindt.

**Heenzending afgesloten met gesproken amen**

**Uitblazen kaars**

*We verlaten de kerk in stilte*